

Een nieuwe vlag voor de Nationale Strijdersbond (NSB) van Wechelderzande dankzij gulle donateurs

Rosette Dillen

(foto's: Katrin Tormans)

Een korte historiek

De eerste vlag van de Oud-Strijders Wechel dateert van 1939, een V.O.S.-vlag (Vlaamse Oud-Strijdersbond). Ze was geschonken door de bevolking en dus betaald door het Wechels gemeentebestuur. Na WO II lag het 'Vlaams' moeilijk bij oud-strijders, die zich Belgicist voelden. Er was nood aan een nieuwe vlag. Die kwam er in 1947. Ze werd gemaakt in zijde, meet 1,70 m x 1,70 m en is kleurrijk, zoals een vlag best is.



De voorstelling: twee soldaten, gehelmd, gewapend en in gevechtskledij wijzen naar de vredesduif met vredestak. De IJzertoren fier naast de Wechelse Sint-Amelbergakerk vult de achtergrond met de kleuren van de

Belgische vlag weliswaar in een andere volgorde, de opgaande zon (oranje gloed) stelt de hoop voor. De beide oorlogen zijn vermeld met datum en ook het symbool van de NSB, naast het schildje van de parochieheilige St.-Amelberga in goud op azuren achtergrond en rechts de Belgische leeuw in goud, met een achtergrond van sabel, geklauwd en getongd in keel. Met die vlag konden onze Wechelaars overal komen!

Dat die vlag zijn geld waard is geweest en de reclame van toen 'Huis Arthur Oyen-Soyez Turnhoutsebaan 77 Borgerhout,.... die waar voor zijn geld geeft...' niet gelogen heeft, bewijst het feit dat ze zevenenzeventig jaar dienst gedaan heeft. Nu werd ze al jaren bijgehouden met plakband en spelden en kon ze niet meer tegen de wind. De kans dat de flarden eraf vlogen was reëel.

Een nieuwe vlag

Weinig leden, geen lidgeld en weinig toelagen; hoe kan er dan een nieuwe vlag komen? Dat is alleen gelukt door gulle sponsors, die nog een groot hart hebben voor onze Wechelse strijders uit de beide oorlogen. Voor al hun leed en opofferingen hebben zij respect en waardering en ze toonden dit door royale giften zodat een nieuwe vlag gekocht kon worden; soberder en kleiner maar met een nieuw symbool erbij nl. dat van dankbaarheid. Al diegenen, die geld stortten vonden dat deze groep die voor onze vrijheid streed, moest kunnen blijven herdacht worden mét vlag.



De vlag is ingezegend op woensdag 20 maart jl. in het heemhuis 'Norbert de Vrijter' omdat de heemkundige kring mee de schouders onder dit project stak. Om het geheel een feestelijk tintje te geven, sponsorde onze kring de receptie, een kleine blijk van heel veel dank! Het was een fijn moment: ik sprak een welkom uit en [Freddy Van Echelpoel](#) dankte de gulle gevers. Nadien volgde de zegening door [Jasper Hermans](#), pastoraal werker, en kon iedereen de vlag bekijken. Intussen draaide een PowerPoint die de vele oud-strijders uit WO II toonde. Een gezellig moment, waarop toch wel wat donateurs aanwezig waren.



Nieuw boek: Vosselaar, Een dorp in verzet, 1940-1945 Heemkundige Kring Adriaen Ghys vzw



Een bericht van onze collega's van Vosselaar...

Impact van een grote oorlog op een klein dorp

Hoe actief was het verzet in Vosselaar tijdens de Tweede Wereldoorlog? Welke verzetsstrijders en verzetsgroepen waren er actief in onze streek? Hoeveel inwoners van Vosselaar werden naar Duitsland weggevoerd om er verplicht te werken in de oorlogsindustrie? Je kan het allemaal lezen in de nieuwe publicatie van de heemkundige kring Adriaen Ghys.

Auteur **Jef Florizoone** neemt je mee naar het Vosselaar van de Tweede Wereldoorlog. Hij beschrijft de verschillende verzetsgroepen uit onze streek en de actieve verzetsleden uit Vosselaar. Hij beperkt zich niet tot Vosselaar, maar beschrijft ook wat er zich afspeelt in de omringende gemeentes zoals Turnhout, Beerse, Gierle, Merksplas... Hij spoorde maar liefst 148 verzetsstrijders op, 219 oudstrijders, 51 krijgsgevangenen en 38 verplicht tewerkgestelden.



Wil je weten wie uit Vosselaar deelnam aan de 18-daagse Veldtocht of het verhaal lezen achter de onfortuinlijke burgerslachtoffers uit de gemeente? Tot en met 31 augustus 2024 kan je voorintekenen op het boek. Het boek verschijnt op 21 september 2024 voor de prijs van 30 euro. Wie voorintekent, ontvangt een korting van 5 euro. **Inschrijven** kan door **25 euro** over te schrijven op rekeningnummer **BE37 7785 9168 7628** van **Adriaen Ghys vzw** met de vermelding 'Een dorp in verzet' en jouw naam en adres.

Je kan jouw exemplaar van het boek afhalen op 21 september 2024 tijdens de voorstelling van het boek in De Moer. Ben je belet op 21 september, dan kan je het boek achteraf afhalen bij het onthaal van de bibliotheek in De Moer.

Het boek naar jou laten versturen, kan voor 6 euro extra. Betaal dit gelijktijdig met het bestellen van het boek.