

# HEEMKUNDIGE KRING “Norbert de Vrijter”



## MEDEDELINGEN:

Voorstelling jaarboek: 8 en 9 maart 2003.

Twintigste jaargang nr. 78, november '02

Driemaandelijks contactblad van de heemkundige kring “Norbert de Vrijter”

Afgiftekantoor: 2275 Lille

Verantwoordelijke uitgever: Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” VZW

p.a. Jos Aerts, Boskant 17, 2275 Lille.

Rek.nr. 954-7353871-55

## Inhoud

Advertenties

Twintig jaar heksenwandelingen

Eerste autogeronk in Gierle

Enkele wetenswaardigheden over de kapel van Heerle

Heemkundige uitstap naar Ieper

Diversen

## Informatie Heemkundige kring

De heemkundige kring "Norbert de Vrijter" is op 1 maart 1983 opgericht en heeft tot doel zich toe te leggen op het bewaren, bestuderen, verzamelen, bekendmaken en het doen waarderen van het heem, de oudheidkunde, de geschiedenis en de volkskunde van de deelgemeenten Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande.

Het lidgeld bedraagt 13 euro per jaar. Hiervoor ontvangt u de 4 contactbladen en het jaarboek.

## Bestuursleden

|                 |   |
|-----------------|---|
| Voorzitter      | : Jos Aerts, Boskant 17, Lille. 014/88.07.77.   |
| Ondervoorzitter | : Jules Van Olmen, Vlimmersebaan 58, Wechelderzande.<br>03/312.07.80.   |
| Secretaris      | : Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille. 014/88.39.09   |
| Penningmeester  | : Jos Willems, Heiend 7, Lille. 014/88.02.66.   |
| Bestuursleden   | : Vic Van Duppen, Middelveld 27, Gierle. 014/55.51.57.<br>Wim Peeters, Kloosterstraat 26, Gierle. 014/55.33.55.<br>Rosette Dillen, Moereind 22, Wechelderzande. 03/312.49.03.<br>Susy Govaerts, Brevennendijk 4, Wechelderzande. 03/309.06.03.<br>Nico Paepen, Begonialaan 4, Wechelderzande. 0497/282169.<br>Jos Geysen, Zagerijstraat 35, Lille. 014/88.10.79.<br>Frans Van Glabbeek, Poederleeseweg 42, Lille. 014/88.02.89.<br>Walter Driesen, Poederleeseweg 90 bus 6, Lille. 014/88.23.91.<br>Alex Vercammen, Boskapelstraat 98, Lille. 014/882375.<br>Walter Van den Branden, Boskant 76, Lille.<br>Telefoon werk Molenmuseum Wachtebeke 09/342.42.40. |

De uitgever heeft er naar gestreefd auteursrechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Diegene die meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich alsnog tot de uitgever te wenden.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook mits vermelding van de naam van de auteur en de jaargang van de heemkundige kring "Norbert de Vrijter".

## **Wandeling doorheen de 'Sagen en legenden' rond de Haarlebeek' Twintig jaar 'Heksenwandelingen'**

Deze titel begint stilaan bekend in de oren te klinken van vele Lillenaren, ook buiten de grenzen van onze vier deelgemeenten en zelfs over de provinciegrenzen heen heeft de heemkundige kring 'Norbert de Vrijter' bekendheid verworven dank zij de avondwandelingen die elk jaar in oktober worden ingericht. Deze herfst is het juist twintig jaar geleden dat dit initiatief genomen werd en ondertussen hebben reeds meer dan 12.000 personen uit vrijwel het gehele Vlaamse land deelgenomen aan deze avondwandelingen, ook wel heksentochten genoemd. Het initiatief ontstond op een zaterdagavond in augustus 1983. Het recreatiedomein de Lilse Bergen had een 'heksenwandeling' op het animatieprogramma staan. Lic. Hist. Walter Van den Branden was het brein en hij werd bijgestaan door heksenmeester Louis Verstappen, secretariaatsverantwoordelijke John Diels en staatsboswachter Emiel Peeters. Verhalen werden gezocht bij oudere mensen en een aangepaste route uitgestippeld. De heemkundige kring werd aangezocht en de gekende 'Heksenwandeling' was geboren. Het geheel werd een gigantisch succes dat nu al meer dan twintig jaar blijft duren.

Om de vele wandelaars de kans te geven om deze avondwandeling nog eens overdag te herhalen schreef Lic. Hist. Walter Van den Branden een brochure: 'Wandeling doorheen de Sagen en Legendes rond de Haarlebeek'.

Hierna brengen we een beknopte historische situatieschets, die we uit de inleiding van bovenvermelde brochure ontleenden.

Het geheel speelt zich dus af in de wondermooie streek van de Haarlebeek, de Rollekensbergen, het gebied van de Zegge, het Berszeggeven en de Achtzalighedenboom.

Om de grondslag van de vertelde sagen en legenden die tijdens de wandeling worden verteld, ten volle te begrijpen, is het nodig zich even te verdiepen in de geschiedenis van de streek. Meer dan op andere plaatsen drukte de omgeving haar stempel op de hier ontstane 'Sagen, legenden en volksverhalen'.

Een kort overzicht van de gebeurtenissen die in grote mate het uitzicht en de verandering ervan bepaalden, kan dan ook de sfeer waarin de verhalen zich afspeelden beter doen opleven.

Thans vinden wij tussen de dorpen Lille, Gierle, Wechelderzande, Vlimmeren, Beerse en Vosselaar een enorme uitgestrektheid bossen, weiden en akkers. Eertijds was deze streek een grote strook onvruchtbare en onontgonnen vlakke, die in gemeenschap toebehoorde aan deze zes dorpen of heerlijkheden. Deze immense oppervlakte werd 'Vroente', 'Vroonte', of 'Aard' genoemd. Gedurende vijf eeuwen zou deze 'Vroonte' gemeenschappelijke grond blijven.

In 1332 of 1333 kochten de zes dorpen het gebruiksrecht op deze 'Vroonte' af van Jan III, toenmalig hertog van Brabant waartoe ook onze streken behoorden. Deze streek was van enorm belang voor onze voorouders. Hier weidden de armen hun schapen; haalden de inwoners uit de zes dorpen hun strooisel, plaggen en zand. Bepaalde stukken van deze Vroonte leverden leem voor de opbouw van de hutten en primitieve huizen. Verder plaatste men er de bijkorven en sneed men er het bezemrijs. Zeker van belang was het steken van turf, een niet te onderschatten brandstof. Aan dit turfsteken kunnen we zeker het ontstaan van het Berseggeven toeschrijven. Verder leren we dat in 1633 de zes dorpen, wegens financiële moeilijkheden, overgingen tot het verkopen van bepaalde stukken van deze 'Vroonte'.

Een tijdje wilde Graaf Depestre, heer van het Land van Turnhout aanspraak maken op de Vroonte, maar dat ging niet door want in 1795 werden onze gewesten ingelijfd bij Frankrijk en de adel verloor zijn eigendommen en de zes dorpen behielden hun toegewezen gemene gronden. Maar omdat de overheid aandrang op de ontginning van de heiden werd in 1822 de uitgestrekte 'Vroonte' verdeeld onder de zes dorpen en de huidige gemeentegrenzen werden vastgelegd. De moeilijkheden die bij de verdeling rezen, maakten dat –nu nog– de deelgemeente Lille een enclave, genaamd 'Epelaar', bezit, omringd door Vlimmers grondgebied. Na de

verdeling van de ‘Vroonte’ kon er werk gemaakt worden van de ontginning van het immense gebied.

Er kwam pas vaart in het werk in 1902 na de ontdekking van de steenkool in Limburg. Men begon massaal met de aanplanting van dennenbomen zodat deze desolate vlakte spoedig omgevormd werd tot een dennenwoud. Alzo werd onze streek de grote leverancier van mijnhout voor Limburg. Vanaf toen begon men ook met het droogleggen van de vennen en moerassen en vormde men deze plaatsen om tot weiden en hier en daar zelfs tot akkers.

Vanaf 1967 ontsloot men het zuidelijke gebied door het aanleggen van de gekende E34 autoweg. Daarnaast werden twee uitgestrekte putten uitgegraven voor zandwinningen en twee bruggen rezen boven de bomen uit.

In 1980 opende het recreatiedomein ‘De Lilse Bergen’ haar deuren waardoor heel wat zandwegen onder het asfalt verdwenen en de toerist stormenderhand deze eertijds zo verlaten streek veroverde.

In 1983 werd dan een sober, doch in de omgeving passend ‘Achtzaligheden’-fietspad aangelegd dat de vroegere ‘Vroonte’ van zuidwest naar noordwest doorkruist.

Ondanks de verlatenheid van het gebied, kruisten destijds toch belangrijke wegen deze streek. Vooreerst was er tot in het midden van de negentiende eeuw de belangrijke antieke weg Leuven-Aarschot-Herentals-Lille-Hoogstraten-Breda die langs het zuiden de ‘Vroonte’ binnenkwam en dan linksaf sloeg, richting Wechelderzande. De naam ‘Herregracht’ wijst nog op het bestaan van de vroegere ‘Heerbaan’. Anderzijds liep er ook een niet onbelangrijke weg van Wechelderzande en Vlimmeren naar Gierle, Beerse en Turnhout.

De straatnaam Turnhoutsebaan te Wechelderzande herinnert nog aan dit traject.

Kruispunt der wegen was de Haarlebeekbrug die vroeger ook als belangrijk oriëntatiepunt dienstdeed. In 1822 diende deze brug trouwens als vast punt van waaruit men de opmeting voor de verdeling van de ‘Vroonte’ onder de zes dorpen begon.

Reeds zestiende-eeuwse documenten onderstrepen de belangrijkheid van de brug. Talrijke herstellingsrekeningen, die telkens door alle zes dorpen betaald werden, bevestigen dat deze brug een bijzondere aandacht van de zes dorpsgemeenschappen wegdroeg.

Geen wonder dat aan deze plaats talrijke bovennatuurlijke verhalen werden toegedicht: De Geest van Smalebroeken, de Groene Jager, de Croaat, de Brandende Scheper, de Gloeiende Vuurbol, de Heksenbezem, het Spook op de Haarlebeekbrug, enz...

De omgeving van deze vroegere ‘Vroonte’ is dus een uitstekende locatie voor het uitwerken van de gekende ‘Heksenwandelingen’ van de heemkundige kring. Reeds twintig jaar draagt deze animatie bij tot het intens beleven van een stukje volkscultuur in onze streken met een link naar gebeurtenissen uit een ver verleden. Sagen, legenden, volks- of bijgeloof, de vertelde volksverhalen doen ons alleszins de wenkbrauwen fronsen. Onze lichtgelovige Kempense keuterboer geloofde vast in het bestaan van: dwaallichten, de kwade hand, de ijzeren zoeg, zwarte honden, geesten en heksen...aan ons om die tijdsgeest van onze Kempense voorouders te herontdekken en waar kan dit beter dan in een ‘Wandeling doorheen de Sagen en Legendes rond de Haarlebeek’.

---

Bij het afsluiten van het twintigste seizoen van onze Heksenwandelingen past het als voorzitter dat ik mijn dank en waardering uitspreek tegenover initiatiefnemer Lic. Hist. Walter Van den Branden en de ganse ploeg die toch al 20 jaar elke vrijdagavond in oktober paraat is om zijn steentje bij te dragen. Inderdaad elke avond is duivel-doet-al Jos Willems met een ploeg van bijna veertig vrijwilligers in de weer om de animatie rondom deze wandelingen te verzorgen: gidsen, heksen, groene jager, Krawaat, brandende scheper, muzikanten, haringbakkers, koffiedame, tafel bediensters en tappers. Het is een geheel van trouwe medewerkers die voor dit blijvend succes van onze Heksenwandelingen zorgen. Naast de grote bijval, de belangstelling en

de respons van de duizenden wandelaars moeten we toch ook terugblikken op de droevige momenten wanneer trouwe medewerkers aan deze avondtochten ons ontvallen zijn. Vooreerst was er Jef Oorts die wegviel. Hij was de eerste die gestalte gaf aan de 'Krawaat'. Gids en verteller, reeschoolhoofd Louis Smans, was verschillende jaren een begeistert medewerker. Ook hij is ons ontvallen. Ook heksenmeester en straffe verteller Rik de Backer ontviel ons. Het plotse overlijden van ereboswachter Emiel Peeters heeft ons diep aangegrepen. Miel was een gids van het eerste uur bij onze Heksenwandelingen, steeds konden we beroep op hem doen. Ook dit jaar verloor onze kring trouwe medewerkers aan de avondwandelingen. Groot verlies betekende de dood van heksenmeester Louis Verstappen. Hij stond samen met Walter Van den Branden aan de wieg van onze Heksenwandeling. Vertellen was zijn lang leven. En als laatste in de rij moesten we enkele maanden terug afscheid nemen van Karin Hermans. Vele jaren was ze als 'heks' een trouwe medewerkster bij de animatie in de Rollekensbergen. Laten we met een gevoel van dankbaarheid en waardering terugdenken aan deze trouwe medewerkers die zich vele jaren vrijwillig en belangeloos hebben ingezet voor de werking van onze heemkundige kring en in het bijzonder voor onze 'Heksenwandeling'. Dank je wel!

J. Aerts, voorzitter

---

## BRONNEN

VAN DEN BRANDEN W. , Lic. Hist. '*Wandeling doorheen de Sagen en Legendes rond de Haarlebeek*', 'Norbert de Vrijter', Lille, 1993 (vierde druk).

DE KOK H. , '*Lille in een notedop*' in J. AERTS en J. WILLEMS, '*Lille het Croatendorp*', Lille, 1981.

PAEPEN N. , '*De Aard van de Zes Dorpen (1333-1822)*'. (Beerse, Gierle, Lille, Vlimmeren, Vosselaar, Wechelderzande) Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide. Thesistot het bekomen van de graad van Licentiaat in de geschiedenis (2001-2002) aan de Universiteit van Gent.



## Afscheid van een medewerkster.

Ons vorige contactbladje was reeds gedrukt toen het nieuws van het overlijden van Karin Hermans, een trouwe medewerkster van onze heemkundige kring, ons bereikte. Het plotse overlijden van deze vrouw heeft iedereen die haar kende beroerd. Karin was vele jaren actief betrokken als 'heks' bij onze gekende 'Heksenwandelingen' aan de Rollekensbergen. Samen met een groep enthousiaste dames gaf ze gestalte aan de heksenfiguren uit de 'Sagen en legenden rondom de Haarlebeek'. Karin Hermans werd te Schoten geboren op 6 maart 1970 en overleed plotseling thuis op 15 augustus 2002. Zij was gehuwd met Marcel Van Herck en was moeder van twee schattige kindjes Lotte en Lode. We zullen Karin herinneren als levenslustige vrouw, een goedlachse medewerkster aan onze heksenwandelingen waar ze steeds voor animo zorgde. We danken haar voor de vele uren ontspanning en plezier die zij honderden wandelaars bezorgde de voorbije jaren. In naam van gans het bestuur van de heemkundige kring Norbert de Vrijter wil ik hier onze innige blijken van christelijke deelneming aanbieden aan echtgenoot Marcel, de kinderen en de diep bedroefde familie. We wensen je veel sterkte in uw groot verdriet. (J.A.)



## Eerste autogeronk in Gierle.

Van ons lid en gelegenheidsmedewerker de heer Jos Peeters uit Heverlee kregen we volgende interessante documentatie toegestuurd. Het betreft waarschijnlijk de foto van de eerste of de tweede auto die er ooit in Gierle aangekocht werd. Het was Louis Peeters die in 1931 zijn eerste auto aankocht. Hij was handelaar in boter en eieren in Antwerpen. De wagen werd aangekocht na het overlijden van Maria Peeters op 21 april 1931. De auto was een Citroën en die werd afgeleverd zonder carrosserie, dat was in die tijd de gewoonte. De carrosserie werd dan later op het onderstel gebouwd door de firma Van Dijk uit Merksplas. Op de foto zien we vooraan in de auto onze schrijver Jos Peeters en achteraan René Peeters, de latere volksvertegenwoordiger. De foto werd genomen toen de auto afgehaald werd na het monteren van de carrosserie in Merksplas. Hierbij drukken we ook een merkwaardig document af. Het is het eerste rijbewijs van Louis Peeters. Het rijbewijs werd te Antwerpen afgeleverd op 14 april 1931 en het was geldig voor de automobiel met nummerplaat Nr.182490.



## **Enkele wetenswaardigheden over de kapel van de H. Cornelius te Heerle.**

Eerw. Heer J.L. Wouters, onderpastoor te Lichtaart van 24-3-1852 tot 24-12-1866, dan pastoor van 24-12-1866 tot aan zijn dood op 28-I-1906 geeft in 1900 een beschrijving van de parochie. Daarin lezen we over de kapel van Heerle, wat volgt:

"Gelegen omtrent een uur van de kerk ten westen. Heerle is een gehucht, wereldlijk Poederlee, geestelijk onder de parochie Lichtaart, omtrent 100 zielen. De kapel is 9,20 m. op 4,20 m. groot, geen sacristie, met toreken en kloksken. Op het altaar is een klein beeld van de H.Cornelius. Het is niet gekend wanneer de kapel gebouwd is, maar in 1664 is de familie Proost in de plaats van de hertog van Arenberg toparcha (leenheer) van Lichtaart geworden.

't Is waarschijnlijk de familie J.Proost die de kapel gebouwd heeft. Deze heeft er een stichting van gemaakt ten voordele van de pastorij, een vrijdagse mis voor hen en hun ouders. Deze stichting heeft verscheidene reducties ondergaan volgens de laatste voldoet men met...?"

"Wat de bouwdatum betreft vond ik in 't archief van 't bisdom dat de kapel van Heerle totaal afbrandt in 't jaar 1622 en terug opgebouwd wordt in 1627 door de pastoor van Lichtaart zonder tussenkomst van iemand van Poederlee. De rekeningen van de kapel van Heerle beginnen (op 't bisdom) in 't jaar 1622.

In 1644 was de Heer J.Proost inderdaad leenheer over Lichtaart maar in 1627 als de kapel heropgebouwd wordt is Filips van Arenberg, hertog van Aarschot ook leenheer van Vorselaar, Retie en Lichtaart.

Uit de archieven van 't bisdom is ook op te maken dat er tussen de pastoor van Lichtaart en de kapelmeester van Heerle niet altijd de beste verstandhouding geheerst heeft. Eerw. Heer Van der Auwera, die gedurende 54 jaar pastoor te Lichtaart geweest is, namelijk van 1715 tot 1769, had de relikwie van Sint-Cornelius overgebracht van Heerle naar de parochiekerk van Lichtaart om reden, zogezegd, dat er te Heerle ter gelegenheid van die feesten te veel buitensporigheden gebeurden. Dat zoiets, voor de mensen van Heerle, in 't geheel niet aangenaam was, zal men best begrijpen. In 1737 stuurt Jacobus Leysen, kapelmeester, een protestbrief naar 't bisdom. Deze brief was meeondertekend door dertien inwoners van Heerle. Aan deze brief is waarschijnlijk geen gunstig gevolg gegeven want in 1738 weigert de kapelmeester de renten af te staan en de rekening voor te leggen aan de pastoor van Lichtaart. De ruzie was niet uit want Heerle nam, voor de eredienst, zijn toevlucht tot de paters van Herentals. In 1739 krijgen de paters Augustijnen en de paters Minderbroeders van Herentals verbod te Heerle nog mis te lezen. Hoe het afgelopen is weet ik niet maar 't is een feit dat de mensen van Heerle er zich niet bij hebben neergelegd. Ze hielden sterk aan hun heiligen en al heeft het lang geduurd, ze hebben hun slag thuisgehaald. Pastoor Wouters schrijft: "Als ik in 1852 onderpastoor geworden ben was de relikwie nog in kerk en ik hoorde soms er over klagen en daarom als ik pastoor geworden ben, heb ik deze aan de kapel bezorgd.". Uit een schrijven tijdens de Franse overheersing in 1809 blijkt dat er sedert lang de beste verstandhouding heerste.

Een ander feit is nog het vermelden waard. In 1784 had Jozef II een ordonnantie uitgeschreven om de parochies opnieuw te verdelen en zo kwam Heerle ook geestelijk onder de parochie Poederlee; dat moet voor hen grote moeilijkheden meegebracht hebben. Men vindt de volgende petitie, onder het Frans bestuur werd die ook in 't Frans geschreven:



Heerle le 19 août 1809

à Mgr. L'Archevêque de Malines

Les habitants(90) sont résolus de 's adviser au gouvernement par la voie de Mr Le Prefect de ce département (deux Nethes) à la fin que leure juridiction spirituelle soit changée et réunie à celle de Lichtaart avec laquelle ils ont été à l'immémoriale jusqu'à ce jour en toute relation et à la meilleur harmonie ils allégrant que les chemins sont inpraticable surtout en hiver, passer un dessert et traverser deux rivières pour aller à Poederlee.

(getekend 9 inwoners)

Acoordé provisoirement

Fait à Malines 21 août 1809

J. Forgeur V.Gen.

(vertaling):

Heerle, 19 augustus 1809

aan Mgr. Aartsbisschop van Mechelen

De inwoners (90) zijn besloten zich, langs de Prefect van het departement van de Twee Nethen tot 's lands bestuur te wenden om hun geestelijke jurisdictie te veranderen en terug bij Lichtaart te voegen zoals het sinds onheuglijke tijden en in de beste verstandhouding geweest is. Ze geven als reden op, dat de wegen, vooral in de winter, onbegaanbaar zijn. Ze moeten om Poederlee te bereiken door een verlaten streek en twee rivieren doorbadten.

Getekend 9 inwoners

Voorlopig toegestaan

Gedaan te Mechelen 21 augustus 1809

J. Forgeur-Vic.gen.

Walter Van den Branden

## Heemkundige uitstap naar Ieper op 7 september 2002.

Om 07.30 uur verzamelen aan de kerk in Lille.

De weerberichten zagen er slecht uit. Volgens de voorspellingen zouden we rekening moeten houden met veel buien en daartussen nog wat regen.

Tot nu toe nog geen regen te zien. De sfeer bij de medereizigers had onder deze sombere voorspellingen gelukkig niet te lijden en we zijn dan ook in vol vertrouwen vertrokken.

De eerste verrassing was wel dat we een andere gids hadden. Enkele dagen voordien had onze gids het namelijk wegens ziekte laten afweten. Via het VVV van Ieper had de heemkundige kring gelukkig nog een vervanger kunnen regelen.

In Ieper aangekomen, pikten we onze gids op en zijn we gelijk naar Hill 62 gereden waar we eerst een koffie gingen drinken. Daarna bezochten we het plaatselijke museum waar vooral de 3-dimensionele foto's een grote indruk achterlieten.

Nog onder de indruk reden we verder naar de Kemmelberg en de Spanbroekmolenkrater. Wat er nu uit ziet als een mooie vijver bleek vroeger een heuvel te zijn geweest tot de Engelsen deze heuvel ondermijnden en letterlijk de lucht inbliezen. Wat voor een klap dat geweest moet zijn kun je je gewoon niet voorstellen.

Iets na de middag waren we terug in Ieper waar ons middageten stond te wachten en waar we eigenlijk een beetje te veel onze tijd genomen hebben, zodat we ons moesten haasten naar het "In Flanders Fields museum". Dit museum is een must voor ieder die een uitstap naar Ieper maakt. Via moderne technologie word je ondergedompeld in de sfeer van de Grote Oorlog met al zijn verschrikkingen. Het valt op hoe stil iedereen eigenlijk naar buiten gaat.

Eenmaal buiten lieten de weergoden ons in de steek. Tot dusver hadden we slechts een paar drupjes gehad, maar nu begon het echt te regenen. In die regen zijn we naar de Britse en Duiste kerkhoven gegaan en zijn we ook gestopt bij Essex Farm Cemetery, de plaats waar John Mac Crae zijn beroemde "In Flanders Fields" schreef.

Dan terug naar Ieper om onze broodmaaltijd te nuttigen en, de regen was toen gelukkig weer opgehouden, om naar de "Last Post" aan de Menense poort te gaan.

De dag was snel voorbij gegaan en iedere deelnemer was sterk onder de indruk van wat we gezien en gehoord hadden. Dit was in de bus bij het naar huis rijden duidelijk te horen in de opmerkingen die er allemaal op neerkwamen dat de mensheid tot onze spijt uit dit alles nog niets geleerd heeft.

Louis Bertels

### GEVONDEN

**In de bus is er een paraplu blijven liggen. De rechtmatige eigenaar kan deze terug bekomen bij Jos Willems, Heiend 7 in Lille. Tel.: 014/88.02.66**

## SCHENKINGEN

Van de onderstaande leden mochten we volgende schenkingen ontvangen.

André Pluym: een boek over teksten van wakens bij overlijden.

Soit Vervloet: foto's over de Voetbal in Gierle.

Myriam Vissers: memorialen

Wij danken hen allen voor deze bijdrage aan onze heemkundige kring.

Graag zouden wij hierbij ook een beroep doen op al onze andere leden voor oude foto's, doodsprentjes, doodsbrieven, parochiebladen, Info Lille, Heggegalm, Molleke, Gierenest, Zandfluit, oude documenten e.d. die vaak weggegooid worden.

Gooi deze alstublieft niet weg! Wij kunnen ze misschien nog gebruiken.

## JAARBOEK 2002

Op 8 en 9 maart stellen we ons jaarboek 2002 voor in de Joannahoeve te Wechelderzande.

Wij kunnen jullie al een overzicht geven van de artikelen die er in zullen staan.

- De Joannahoeve te Wechelderzande door Jules Van Olmen.
- De heren des dorps ende Banderijen van Poederlee. Deel 2 door Walter Driesen.
- Van zangmaatschappij 'Vermaak en Kunst' Lille-St-Peeter tot fanfare (1901) 'Vermaak en Kunst' door Jos Aerts.
- 'Mille baisers à toute la famille...' door Rosette Dillen.
- Laatste zeeldraaier uit de Kempen. Louis Henrothay van het Rolleken te Lille door Louis Verstappen.
- In memoriam Louis Verstappen door Jos Aerts.
- In memoriam Emiel Peeters door Jos Aerts.
- "Wij bidden u, Heer..." Enkele "sprokkelingen" over de volksgebruiken en volksgeloof uit onze streken door Rosette Dillen.