

# HEEMKUNDIGE KRING “Norbert de Vrijter”



## MEDEDELINGEN:

HK reis naar het Maasland: zaterdag 13 september 2003

Eenentwintigste jaargang nr. 81, augustus '03

Driemaandelijks contactblad van de heemkundige kring “Norbert de Vrijter”

Afgiftekantoor: 2275 Lille

Verantwoordelijke uitgever: Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” VZW

p.a. Rosette Dillen, Moereind 22, 2275 Lille.

Rek.nr. 954-7353871-55

## Inhoud

Abteikirche Hamborn, Seitenschiffnordwand  
 Heemkundige uitstap naar “het Limburgse Maasland”  
 Herinnering  
 Advertenties  
 Diversen

## Informatie Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter" is op 1 maart 1983 opgericht en heeft tot doel zich toe te leggen op het bewaren, bestuderen, verzamelen, bekendmaken en het doen waarderen van het heem, de oudheidkunde, de geschiedenis en de volkskunde van de deelgemeenten Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande.  
 Het lidgeld bedraagt 13 euro per jaar. Hiervoor ontvangt u de 4 contactbladen en het jaarboek.

## Bestuursleden

Voorzitter	: Rosette Dillen, Moereind 22, Wechelderzande. 03/312.49.03.
Ondervoorzitter	: Walter Driesen, Poederleeseweg 90 bus 6, Lille. 014/88.23.91.
Secretaris	: Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille. 014/88.39.09
Penningmeester	: Jos Willems, Heiend 7, Lille. 014/88.02.66.
Erevoorzitter	: Jos Aerts, Boskant 17, Lille. 014/88.07.77.
Bestuursleden	: Vic Van Duppen, Middelveld 27, Gierle. 014/55.51.57. Wim Peeters, Kloosterstraat 26, Gierle. 014/55.33.55. Tom Kersemans, Schoorstraat 16, Gierle. Jules Van Olmen, Vlimmersebaan 58, Wechelderzande. 03/312.07.80. Susy Govaerts, Brevennendijk 4, Wechelderzande. 03/309.06.03. Nico Paepen, Begonialaan 4, Wechelderzande. 0497/282169. Jos Geysen, Zagerijstraat 35, Lille. 014/88.10.79. Frans Van Glabbeek, Poederleeseweg 42, Lille. 014/88.02.89. Alex Vercammen, Boskapelstraat 98, Lille. 014/882375. Walter Van den Branden, Boskant 76, Lille. Telefoon werk Molenmuseum Wachtebeke 09/342.42.40.

De uitgever heeft er naar gestreefd auteursrechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Diegene die meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich alsnog tot de uitgever te wenden.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook mits vermelding van de naam van de auteur en de jaargang van de Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter".

***Abteikirche Hamborn, Seitenschiffnordwand***

Stifterwappen des Philipp Wilhelm von Steinhaus



Philips Wilhelm von den Steenhaus, Ridder Bannerherr von Pöerderle, Herr von Flers, Moerbeck, Raht von Staten von ihro Königliche Majestät von Hispanien und Cantzeler des Hertzogthumbs Brabant a 1666

**Hoe komt het familiewapen 'van Steenhuis' terecht in de abdijkerk van Hamborn in Duisburg (Duitsland)?**

Van onze medewerker Jaak Jacobs kreeg ik op een avond enkele weken geleden een e-mail waarop hij mij aanraade eens op een aangeduide internetsite te kijken. De daad bij het woord voegend kwam ik bij nevenstaande afbeelding terecht. Bij nader onderzoek ontdekte ik ook het e-mailadres van de betrokken abdij. Op ons verzoek is pater Florian op onderzoek gegaan en dankzij diens gegevens kunnen wij u het verhaal brengen.

**1. De abdijkerk van Hamborn**

In 1136 werd door de aartsbisschop van Keulen en op vraag van de vrijheer van Hamborn, Gehrard von Hochstaden, een premonstratenzerabdij opgericht bij de bestaande parochiekerk. Onmiddellijk daarna werd de nabijgelegen boerderij als klooster omgebouwd en de parochiekerk vergroot. In 1170 kon de aartsbisschop de vernieuwde kerk inwijden. Bij een volgende bouwfase werd een derde kerkschip gebouwd zodat een drieschepige romaanse basiliek ontstond, bekroond met een romaanse apsis. Dit romaans bouwwerk stond er tot het midden van de 15<sup>de</sup> eeuw.

In 1450 werd het romaanse koor afgebroken en vervangen door een gotisch hoogkoor dat nog steeds de altaarruimte siert. Tijdens de eerste helft van de 16de eeuw werd de ganse kerk in gotische stijl omgebouwd. In de tachtiger jaren van de 16de eeuw werd de kerk meermaals geplunderd en in 1587 volledig verwoest. De wederopbouw werd slechts in 1666 beëindigd. Bij deze wederopbouw waren de schenkingen van de 'van Steenhuis' zeker welkom.

**2. De 'van Steenhuis' en de kerk van Hamborn**

Daarvoor moeten we naar Elbert von Steenhuis, vermoedelijk de neef van Philip Willem van Steenhuis die gehuwd was met Walburga Snoy.

Deze Elbert zou omstreeks 1625 geboren zijn. Op 24 juni 1640 treft zijn vader een overeenkomst met de abdij van Hamborn: hij betaalt 40 rijksdaalder kostgeld aan de abdij, die op haar beurt zijn zoon als leerling aanvaardt met de bedoeling dat hij later in de orde zal treden. Omstreeks 1655 is Elbert premonstratenzer geworden. In 1657, na een plundering tijdens de Dertigjarige Oorlog, schenkt hij de kerk 500 rijksdaalder waarmee het orgel hersteld kan worden. Zijn broederlijk erfdeel schenkt hij aan zijn broer Godert, heer van Ter Aerd. Deze is verplicht hem jaarlijks 60 rijksdaalder te betalen en hem in zijn huis op te nemen in

geval de abdij verwoest werd. De Dertigjarige Oorlog was ontstaan uit de spanningen tussen katholieken en protestanten in Duitsland.

In 1665 valt Elbert von Steenhuys onaangenaam op omdat hij gedurende enkele maanden het koorgebied ontvlucht.

In 1666, bij de wederopbouw van de kerk, schenkt Philip Willem van Steenhuys, baron van Poederlee, op vraag van Elbert, een raam voor de abdijkerk.

Als wij het verhaal van Elbert verder afmaken bekruipt ons de twijfel of deze man wel als roeping in het klooster is gegaan of eerder gedwongen door zijn vader, die hertrouwd was met Gertrud van Hackfort. In 1671 komt Elbert in conflict met de kloosteroversten. Hij verwijt hen erge zaken, maar zelf neemt hij het niet nauw met het koorgebied omdat hij ziek zou zijn en last zou hebben van galstenen. De coadjutor beschrijft van Steenhuys zeer negatief. In 1675 weet hij, die voordien een kelnerfunctie uitoefende, het tot prior te schoppen! Twee jaar later werd hij door de abt van Steinfeld, die voor Hamborn verantwoordelijk was, naar Sheda aan de Ruhr overgeplaatst. Von Steenhuys wenste echter kelner en prior te blijven en legde het bevel van de abt naast zich neer. Op 21 mei 1678 werd hij als prior van Hamborn afgezet. Van 1679 tot 1681 werd hij prior van de premonstratenzerinnenabdij van Fussenich in de Eifel. Hij stierf te Keulen in 1681.

*Dankzij de intense opzoeken van pater Florian, archivaris van de abdij, konden wij U de verklaring voor de herkomst van het familiewapen 'van Steenhuys' geven. Wij danken hem hartelijk voor de medewerking.*

Vermoedelijke stamboom:

Jean de Steenhuys X Claire de Nydegghem

Hendrick de Steenhuys

X Joanna van Hackfort

Jean de Steenhuys

X Charlotte Preys

Willem de Steenhuys

X Maria van Raveschot

**Elbert**

Philip Willem de Steenhuys

X Walburga Snoy

In verband met bovenstaande stamboom kunnen we ook even verwijzen naar Peter van Steenhuys, schout te Lille, om vast te stellen dat hij wel degelijk familie was van de 'de Steenhuys', baronnen van Poederlee. Wij gaan daarvoor te rade bij Butkens: Bibliographie Nationale en de "Inventaris van het fonds d' Ennelieres, annex de Lambespin'.

**Wouter van Steenhuys** was omstreeks 1640 schout te Lille. Men neemt aan dat hij de tweede zoon was van Guillaume de Steenhuys en Marie van Raveschot. Willem was gehuwd met Claire Proost en zij hadden o.a.:

- Catherine van Steenhuys (°25.11.1624), die begijn werd te Turnhout
- **Peter van Steenhuys** (°29.09.1640), die twee vrouwen huwde waarvan we de naam niet kennen. Bij zijn tweede vrouw had hij een dochter, Jeanne, die huwde met Nicolas van Leyenborgh; hun zoon werd priester.
- Claire van Steenhuys (°08.03.1643 en + 17.11.1714) die gehuwd was met Jean Snyers, schepen en burgemeester van Lier.

Walter DRIESEN

## Heemkundige uitstap naar “het Limburgse Maasland”

Zaterdag 13 september 2003-

*In het Limburgse Maasland kunnen kunst- en cultuurliefhebbers hun hart ophalen. De streek biedt een schat aan kerken, musea, kastelen in Maaslandse stijl en –ondergronds – grotten. De invloed van de rooms-katholieke kerk is in deze streek nog duidelijk aanwezig. De bisschopsstad Roermond is vlakbij en in Maaseik wordt de Codex Eyckensis bewaard, het oudste evangelieboek van de Nederlanden. De vele kerken zijn vaak uitbundige getuigen van een rijk verleden.*

*De veelheid aan kunstschaten die het verleden heeft voortgebracht, moesten regelmatig met het zwaard verdedigd worden. De vele schutterijen die het Maasland vandaag nog rijk is, zorgen voor talrijke optochten, schuttersfeesten en eigen gebruiken die getuigen van een woelig verleden.*

### Programma:

07.30 u. Vertrek met de autocar aan de kerk te Lille

09.00 u. Aankomst te **Maaseik**: verwelcoming met koffie en knapkoek, een plaatselijke delicatessen.

09.30 u. Stadswandeling met bezoeken aan de oudste privé-apotheek van België en de kerkschaten van de Catharinakerk: o.a. de Codex (Indien er een begrafenis of huwelijk plaatsvindt, zal het bezoek vervangen worden door een bezoek aan de Van Eyck-tentoonstelling).

Het standbeeld van Hubert en Jan Van Eyck prijkt op het marktplein van deze stad, die een toonbeeld is van Maaslandse architectuur. De Maas werd reeds door de Romeinen druk bevaren, zowel voor handel als voor militaire doeleinden. Een uniek landschap vormen de ‘uiterwaarden’, het gebied langs de Maas dat regelmatig overstroomt.

*Voor het stadhuis staat het perron, dat er aan herinnert dat Maaseik een stad met vrijheden was. Rond het marktplein staan stuk voor stuk opmerkelijke huizen en ook in de aanpalende straten vindt u opmerkelijke panden zoals ‘De Verkeerde Wereld’ en het ‘Drossaerthuis’ in de Bosstraat, of ‘De Gapers’ en ‘De Drie Mariën’ in de Bleumerstraat. In Aldeneyck tenslotte vormen de oude kerk, het klooster en de abdij een uitgelezen decor voor de legende van de gezusters Harlindis en Relindis.*

12.30 u. **Middagmaal** in “de Bokkenrij”

Op het menu:

Kervelroomsoep

Roomschnitzel (met champignons) met frieten en

Seizoengroenten

Dame Blanche

Een drankje bij het eten.

14.00 u. Met de autocar naar **Thorn**, het witte stadje

Voor het bezoek aan Thorn houden we halt in **Aldeneyck**

Rond de Romaanse kerk van Aldeneyck kunt U de legendarische figuren als het ware zien rond dwalen. De kerk, het klooster, de abdij en de twee heilige zusters zijn de rustpunten in de vele legenden en volkse verhalen.

15.15 u. Aankomst te **Thorn** waar de gidsen ons opwachten voor een bezoek aan de abdij en een wandeling door het mooie ‘witte stadje’.

Als je door het 100 jaar oude Thorn loopt, heb je niet het idee dat de geschiedenis zover teruggaat. Het is evenwel in het laatste kwart van de 10<sup>de</sup> eeuw dat graaf Ansfried een abdij sticht in het Thornse. Zijn dochter Benedicta neemt als eerste abdis de leiding van het klooster. Al vlug wordt het klooster een wereldlijke stift waar uitsluitend jonkvrouwen van hoog adellijk gehalte worden toegelaten. Er zijn aanvankelijk acht adellijke kwartieren nodig, later verdubbelt dit aantal om tot de abdij te worden toegelaten. Er wordt een romaanse abdijkerk gebouwd, die later in een gotische wordt omgevormd en waarin nog later een barok interieur werd geplaatst. Dit is het begin van een geschiedenis die in de regio een onuitwisbare indruk heeft nagelaten. Thorn is met zijn beschermd stadsgezicht en zijn vele monumenten een lust voor het oog.

17.30 u. Inscheping aan de aanlegplaats op de Maas voor een **boottocht over de stroom** naar Ophoven.

Aan boord : **uitgebreide koffietafel** bestaande uit verschillende soorten brood en beleg met koffie of thee naar believen en vlaai.

18.30 u. Einde van de boottocht over de Maas en terugtocht met onze autocar.

**Deelname in de kosten** (all-in prijs): Leden: 40 euro  
Niet-leden: 53 euro

**Inschrijven voor 1 september**

bij Jos Willems, Heieind 7. Tel.: 014 880266

Walter Driesen, Poederleeseweg 90/6 Tel. & Fax: 014882391

## UITSTAP TONGERLO

Onder de begeleiding van een lokale gids hebben we alle grote en kleine hoekjes van de abdij ontdekt. Deze uitstap was kwalitatief een groot succes, maar kwantitatief een kleine ontgoocheling. Van diverse mensen hebben we achteraf vernomen dat ze deze uitstap vergeten waren, wat echt jammer was. Volgende keer noteren in jullie agenda!!!



## SCHENKINGEN

Onze HK heeft van Benedikt Sas de stamboom in tekstvorm van de nakomelingen van Frans Sas, geboren rond 1550 in de Kempen en de geschiedenis van de familie Sas vanaf de 16<sup>de</sup> eeuw, gekaderd in de historiek van Gierle en Vosselaar gekregen. Beide werken zullen onze bibliotheek positief aanvullen. Onze HK heeft van B. Sas zijn stamboom (vanaf ca.1550) gekregen.

## OPZOEKINGSWERK PAX-KAMPHUIS

De heer Paul Heyman, beheerder van het Pax-kamphuis te Lille, zou graag de geschiedenis van dit gebouw schrijven. Dit kamphuis in de Zagerijstraat 25, werd destijds opgetrokken op gronden van de heer Diels uit Lille. Het kwam er onder impuls van pastoor Camille Van Herck van de Christus-Koningparochie van Antwerpen.

Al wie hieromtrent nuttige informatie bezit -hoe summier ook- mag steeds contact opnemen met onze heemkring ofwel met:

Paul Heyman

Cyriel Buyssestraat 49

2020 Antwerpen

## De Schakel – 31 augustus 2003

U kan op zondag 31 augustus kiezen uit 12 fietsroutes:

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| - Balen-Meerhout-Balen                | 40 km |
| - Geel-Meerhout-Laakdal-Geel          | 54 km |
| - Geel-Meerhout-Grobbendonk-Olen-Geel | 62 km |
| - Kasterlee-Lille-Herentals-Kasterlee | 55 km |
| - Geel-Herentals-Kasterlee-Retie-Geel | 56 km |
| - Kasterlee-Retie-Kasterlee           | 28 km |
| - Geel-Laakdal-Geel                   | 44 km |
| - Dessel-Mol-Balen-Dessel             | 57 km |
| - Dessel-Mol-Dessel                   | 34 km |
| - Geel-Balen-Dessel-Geel              | 60 km |
| - Geel-Meerhout-Olen-Geel             | 64 km |
| - Geel-Nijlen-Geel                    | 85 km |

Info: Schakelsecretariaat: Markt 33, 2440 Geel. Tel.: 014/570950

## Voor de geïnteresseerden!

HET NOTARIAAT IN DE KEMPEN  
HET NOTARIEEL ARCHIEF: EEN BELANGRIJKE BRON VAN ONZE KENNIS VAN HET  
VERLEDEN

XXXVIIIste congres georganiseerd door het  
Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen  
in samenwerking met  
Koninklijke Heemkundige Kring Essen  
(Essen, zaterdag 27 september 2003)

*Het beeld van de notaris bij de bevolking en zijn functioneren in de gemeenschap*

Algemene inleiding door prof. dr. Fred Stevens, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven, voorzitter van het congres

*Admissies van notarissen verleend door de Geheime Raad en de Raad van Brabant (16de - 18de eeuw)*, door dr. M. Oosterbosch, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief te Brussel

*Het notariaat tijdens het Koninkrijk der Nederlanden 1814-1830*, door dr. B. Duinkerken, notaris in 's-Gravenhage

*Ontsluiting van de notariële akten in Bergen op Zoom (16de - 18de eeuw)*, door drs. Puck

Meijer, beleidsmedewerker bij het Regionaal Historisch Centrum te Bergen op Zoom, en Monique Raats, bibliothecaris bij het Regionaal Historisch Centrum te Bergen op Zoom

*De bril van de notaris. Boedelbeschrijving als historische bron*, door Renate van de Weijer, wetenschappelijk medewerker openluchtmuseum van Arnhem

*Tweehonderd jaar ventôsewet* door prof. dr. Fred Stevens

Dit algemeen-Kempisch congres heeft plaats in het cultureel centrum De Oude Pastorij, Essendonk 3 te Essen (tel. 03-6672988) op zaterdag 27 september 2003. Samenkomst van de deelnemers vanaf 9.30 uur. De congresbijdrage, lunch inbegrepen, bedraagt 20 euro. Bankrekening: 068-0440180-21.



## HERINNERING

Enkele jaren geleden ('t zal iets van 1970 geweest zijn) toen ik thuis kwam, vertelde moeder me dat er een briefje was aangekomen. ('k Was bij mijn weten niet verloofd.) Ik wist nu wel niet goed wat dat klein papiertje allemaal betekende, maar er stond in dat ik 13 januari op 't klein kasteeltje moest zijn.

Op die bewuste dag vertrok ik dus maar. Toen ik het kasteeltje binnenging werd ik onmiddellijk vriendelijk uitgesnauwd door zo ene met twee van die witte latten op iedere mouw. Hij wist te vertellen dat ik twee minuten te laat was en dat het een slechte start was mijn legerdienst zo te beginnen.

Ik moest aanschuiven in een rij en we moesten zwijgen. (Ik was altijd van mening geweest dat men alleen bij de bruin paters op blote voeten niet mocht spreken.) Hiermee werd grotendeels mijn eerste dag gevuld.

De tweede dag moesten we een fotootje laten maken. (Zo ene met cijfers en getallen onder uw kop.) Na de fotograaf moesten we in rijen van drie naar een kamertje voor onderzoek. Waren wij dan allemaal ongezond?

Ik moest in een kamertje en kreeg een koptelefoon opgezet, wachtend op een stereogeluid van Strauss, maar ik kreeg niets dan gefluit en getoeter te horen. Enkele minuten later kwam er een madammeke binnengevlogen vol koleire die me vertelde dat ik bij elk lawaai op een knop moest duwen. Dewelke wist ik niet, maar ik kreeg ook maar een drie voor mijn oren.

Vandaar ging het verder de gang op waar ik gymnastiek moest doen op de maat van een metrodingens (zo een tik-tak) en ondertussen werd er naar mijn 2PK motortje geluisterd. Op 't eerste gezicht beviel het die vent niet goed want ik moest nog pompen ook omdat mijn hartslag te goed normaal bleef zei hij.

Bij de volgende stand (net zoals op de handelsfoor) moesten we ons volledig uitkleden waarna we een kamer in moesten waar twee mannen met een witte voorschoot aan zaten te wachten. Ze vroegen dan of ik mijn voeten wilde opheffen en mijn mond opendoen. Na dit alles moesten we naar een bunker waar ons een deel van ons innerlijk vocht afgenomen werd.

De derde dag en (en God zei dat het goed was) kreeg ieder van ons een briefje waarop stond "geschikt" of "ongeschikt". Voor mij was dat het eerste.

Toen ik terug op de trein stapte, was er veel minder volk dan de eerste keer (misschien omdat er veel ongeschikt waren). De gaatjesknipper schudde met zijn hoofd en zei al prevelend: "De hemel sta ons bij voor deze koene kerels is er een stukje ellende voorbij".

Nog steeds na zovele jaren kan ik niet denken wat dit laatste voor ons betekende.

Op 29 maart 1970 kreeg ik weer een briefje waarop te lezen stond: "Gelieve de haard te verlaten en u op 1 april te begeven naar kazerne Majoor-Blairon in Turnhout".

Eerst en vooral hadden wij geen haard en 't was 1 april (ge weet wel).

Om toch maar iets te doen ging ik maar op stap en omdat ik het toch al slecht ingezet had, kwam ik ook nu een kwartier te laat. Alweer werd ik zeer vriendelijk uitgekafferd en ontvangen met de woorden: "Uw naam? Ik zal hem goed noteren manneke, vooruit in rotten van drie." (Weer die drie en wat die rotten betreft, daar hebben wij gedurende drie weken een felle smaak van gehad.)

De eerste weken kregen we zo van die buisjes met naalden aan en vocht erin.

(Dachten ze dat we tropische ziekten hadden?)

De eerste maand kregen we les over geniemateriaal. Waarschijnlijk omdat we slim waren. O.a. het uiteennemen en in elkaar gooien van motoren en andere dingen. We kregen ook lessen in tactische oefeningen zoals camouflage.

Zo is er nu nog een bezienswaardigheid in het kamp, namelijk mijne maat die zich gecamoufleerd heeft als een boom en die nu nog te bezichtigen is.

Na die opleiding werden we naar onze eenheid gestuurd. Dit was zoals men het pleegde te noemen voor onze verder opleiding tot man.

Hier was het onthaal heel wat beter dan de eerste maal nu werden we ontvangen op een fluitjesconcert en de vreugdekreten “Bleu” en “Schacht”.

Zo begon voor ons naar het schijnt een nieuw leven.

Wanneer dit alles achter de rug was, kregen we onze job toegewezen. Het is hier dat ik het meeste geleerd heb bij het leger: manillen, eenentwintigen, pokeren en kleurenwiezen.

Zo ging onze tijd vlug voorbij en we kochten een meter van 1,50 m lang en naaiden die in onze muts (waarom weet ik eigenlijk niet goed maar de sergeant, zo ene met drie strepen, scheurde daar altijd een ferm stuk van af als hij het zag.)

En dan na twaalf maanden zwoegen en zweten hebben we dan afscheid genomen van wat ons eens zo dierbaar was. (Ons arm Belgisch leger.)

Afscheid met tranen in de ogen en we hebben gezongen van “De herderkens lagen bij nachten” en van “Leve den ouwe tijd”.

Zo keerden we dan fier als een gieter naar onze haardstede terug en telkens als erover ons leger gesproken wordt is er in ieder hart van een ex-soldaat een beetje weemoed en gaan zijn gedachten naar die verloren soldatenjaren.

Patrick Blancquaert

## **ADRESWIJZIGINGEN!!!**

**Om ongemakken te vermijden vragen wij aan al onze leden om bij adreswijziging hun nieuw adres zo snel mogelijk door te geven aan een van de bestuursleden.**

Dank bij voorbaat.

# HEKSENBOOM

**7° jaargetijde**

**Zondag 31 augustus 2003**

**Aanvang 11.30 uur**

**Aan de voet van de Rollekensbrug**

**(E34)**

**Vlegeldorsen en pinmolen dorsen**

**Messen en scharen slijpen**

**Alpenhoornblazer**

**Oude tractoren**

**Houtsnijder: Van Peer Dirk**

**Pottenbakkers: Eddy en Tinne**

**Haring en varkenspoten op grootmoeders wijze**

**Organisatie Heemkundige kring & Lilse Zeebonken**