

HEEMKUNDIGE KRING

“Norbert de Vrijter” Lille vzw

België – Belgique
P.B.
2275 Lille
BC 6717



Driemaandelijks contactblad

Drieëntwintigste jaargang nr. 91,
februari 2005

Afgiftekantoor: 2275 Lille

Verantwoordelijke uitgever:
Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” VZW
p.a. Rosette Dillen, Moereind 22, 2275 Lille
Rek.nr. 979-0878854-39

In dit nummer

- ❖ Jaarprogramma 2006
- ❖ Reacties leden
- ❖ Verslag uitstap Postel
- ❖ Uitstap “Kolonie” Merksplas
- ❖ Mededelingen
- ❖ Diversen

Activiteiten

- ❖ **Zaterdag 4 en zondag 5 maart:** Voorstelling jaarboek + tentoonstelling toponiemen
- ❖ **Vrijdag 24 maart:** Lezing Harry De Kock om 20.00 met als thema “De Kempen”. Info: Jos Willems. 014/88.02.66.
- ❖ **Zaterdag 22 april:** regionale uitstap naar de Kolonie in Merksplas. Info: Alex Vercammen. 014/882375

Bestuur

Voorzitter	: Rosette Dillen, Moereind 22, Wechelderzande. 03/312.49.03.
Ondervoorzitter	: Walter Driesen, Tervarenstraat 28, 2640 Mortsel. 03/8884412.
Secretaris	: Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille. 014/88.39.09
Penningmeester	: Jos Willems, Heiend 7, Lille. 014/88.02.66.
Bibliothecaris	: Vic Van Duppen, Middelveld 27, Gierle. 014/55.51.57.
Archivaris	: Nico Paepen, Wuytsbergen 71A, Herentals. 0497/282169.
Bestuursleden	: Wim Peeters, Kloosterstraat 26, Gierle. 014/55.33.55. Jules Van Olmen, Vlimmersebaan 58, Wechelderzande. 03/312.07.80. Jos Geysen, Zagerijstraat 35, Lille. 014/88.10.79. Alex Vercammen, Boskapelstraat 98, Lille. 014/882375

Vragen over onze werking? Contacteer ons !

E-mailadres: louis.bertels@skynet.be

Informatie Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter" vzw is op 1 maart 1983 opgericht en heeft tot doel zich toe te leggen op het bewaren, bestuderen, verzamelen, bekendmaken en het doen waarderen van het heem, de oudheidkunde, de geschiedenis en de volkskunde van de deelgemeenten Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande.

Het lidgeld bedraagt **13 euro** per jaar. Hiervoor ontvangt u de 4 contactbladen en het jaarboek waarvoor u in het begin van het werkjaar intekent.

U bent ook steeds welkom in ons heemhuis "De Vrijter", Rechtestraat 7, 2275 Lille.

Elke 3^{de} dinsdag van de maand staan de deuren open van 19.30u tot 22u. Wij helpen u graag verder.

De uitgever heeft er naar gestreefd auteursrechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Diegene die meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich alsnog tot de uitgever te wenden.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook mits vermelding van de naam van de auteur en de jaargang van de Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter".

Jaarprogramma 2006

Zoals ieder jaar starten we met het voorstellen van ons jaarboek van het voorbije jaar. Dit jaar doen we dit op 4 en 5 maart 2006 in de schuur in Gierle (in het dorp bij het Jeugdhuis 't Hoekske).

Het voorstellen van dit jaarboek zetten we extra in de bloemetjes met een tentoonstelling. Dit jaar is het thema: “straatnamen verklaard” (Toponiemen).

Op zaterdag kunnen leden en niet-leden deze tentoonstelling gratis bezoeken van 15.00 uur tot 18.00 uur. Op zondag zijn we open van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Voor de leden is er op zaterdag een receptie van 14.00 tot 15.00 uur.

Onze algemene vergadering valt op vrijdag 24 maart 2006. Harry de Kok, stadsarchivaris van Turnhout, geeft hierna een lezing met als thema: De Kempen.

Ook hier is de inkom gratis, zowel voor leden als niet-leden.

Drie keer per jaar doen we voor de leden een lokale uitstap in de buurt.

Onze Lenteuitstap is op zaterdag 22 april 2006 en zal ons naar de Kolonie in Merksplas brengen.

De Zomeruitstap is op 17 juni en gaat naar het Stropersmuseum in Olen.

Onze derde uitstap, de Herfstuitstap, is op zaterdag 18 november en heeft als onderwerp Torens in Turnhout.

Meer info over deze uitstappen vindt u in het contactblad.

Op zaterdag 2 september hebben we onze grote uitstap.

Deze keer zullen we Oudenaarde, Pamel en Lessine reizen.

Voor meer info verwijs ik ook nu naar ons contactblad.

Jaarlijks hadden we elke vrijdag van oktober onze Heksenwandeling.

Dit jaar zullen we deze wandelingen volledig herzien.

De planning is dat we de eerste 2 vrijdagen van oktober in de bossen rond de Haarlebeek wandelingen zullen organiseren rond: de sagen en legenden van de Haarlebeek.

Meer info zal op gepaste tijd in ons contactblad verschijnen.

Mensen die al geïnteresseerd zijn en willen inschrijven (inschrijvingen zijn beperkt) kunnen hiervoor contact opnemen met Jos Willems, tel.: 014/880266.

Als slot zullen we op 7, 14 en 28 november een cursus “Interpretatie archiefteksten” geven.

Dit zal o.a. handelen over land- en gewichtsmaten, gewichten, data, enz...

Deze cursus is enkel voor leden en voorinschrijven is verplicht.

Voor details kan je wederom terecht in ons contactblad.

Zoals je ziet heeft onze kring dit jaar weer veel te doen.

Mogelijk zijn er nog extra activiteiten die we nu nog niet kunnen melden.

Deze worden, zoals je al kon verwachten, telkens vermeld in ons contactblad.

Ik zou zeggen, tot ziens op één van onze activiteiten.

Louis Bertels

Voorstelling jaarboek

Voorstelling 23^{ste} jaarboek in “De Schuur” te Gierle op zaterdag 4 en zondag 5 maart. Op zaterdag kunnen leden en niet-leden deze tentoonstelling gratis bezoeken van 15.00 uur tot 18.00 uur. Op zondag zijn we open van 10.00 uur tot 18.00 uur. “De Schuur” bevindt zich in het centrum van Gierle vlakbij het Jeugdhuid ’t Hoekske. Voor de leden is een receptie voorzien op zaterdag 4 maart van 14.00 tot 15.00 uur.

Het 23^{ste} jaarboek van de heemkundige kring is een buitenbeentje in onze reeks. Voor het eerst leveren wij min of meer een themaboek af. Vermits wij ons als kring engageerden met het PAK+-project “Landelijke folklore” vormt het boek dan ook een geheel met het project. Het is vooral het landelijke leven, waarvan folklore een deel is, dat wij in de kijker zetten. De Kempen was in het verleden een streek van noeste arbeid, vooral geleverd door de hardwerkende boeren op de kleine en dikwijls onvruchtbare akkers. Het is dat leven uit de 19^{de} eeuw dat door Walter Driesen, Jules van Olmen beschreven werd, ieder met eigen accenten. Benedict Sas dook dieper het verleden in en beschreef dat landelijk leven specifiek voor de familie Sas in de 17^{de} eeuw. Voor iedereen die van ver of dicht iets met de naam Sas te maken heeft, is dit artikel een must. De botermarkten en later de opkomst en de teloorgang van de coöperatieve melkerijen in onze gemeente werd door Rosette Dillen belicht terwijl Nico Paepen de betekenis van een aardbrief van zes gemeenten, waaronder de onze, bespreekt. Elk van de deelgemeenten is aan bod gekomen met de eigen geschiedenissen, specifieke cijfers, foto's, gebeurtenissen, anekdotes...

Je zou kunnen stellen dat het boek weer eens een venster opent op wat onherroepelijk voorbij is. “Zo was het vroeger”. Het geeft een fascinerend eerlijk beeld van het leven op het Kempense platteland. Het is alweer een mix van artikels, waarvan sommige diep in het verleden boren en andere door de oudere lezer nog goed herkenbaar zijn, zelfs als neergeschreven herinneringen voorkomen aan momenten en fasen uit het leven. De artikels herinneren ons aan grootouders en overgrootouders, doen ons soms verlangen naar de idyllische rust en geborgenheid, laten ons verwonderd zijn over zoveel vergeten gebruiken, maar doen ons anderzijds ten volle beseffen wat voor een weg er afgelegd is. Leven was vooral overleven.

Het bestuur van de heemkundige kring wenst u allen met het boek veel leesgenot. Het is beslist een historische blikopener.



Het is ook zeer toepasselijk dat een boek over landelijk leven voorgesteld wordt in een van de beste locaties op dit vlak nl. “De Schuur” te Gierle, een restant van een Gierlese hoeve. De schuur waar de wintervoorraden werden bewaard, waar de oogst lag, het werk van zovele dagen en uren. Ze kan als symbool doorgaan voor wat hier vandaag plaatsvindt; een plek van waaruit wij onze arbeid, zoekwerk van dagen en uren aan u voorstellen.

Zoals de Schuur, centraal gelegen in dit dorp, een rustig punt in de verkeersstroom die hier dagelijks passeert, zo is het boek een aangeven van een moment om even die rust op te zoeken en je over te geven aan het verleden.

Walter Driesen

Openstelling ‘Heemhuis Norbert de Vrijter’.

Elke derde dinsdag van de maand stelt de heemkundige kring haar heemhuis open van 19.30 tot 22.00 uur.

Zowel leden als niet-leden kunnen gratis opzoeken komen doen.

Wij beschikken over de boeken van de burgerlijke stand tot 1900 van de 4 deelgemeenten.

Ook de parochieregisters van onze deelgemeenten hebben we evenals enkele van onze buurgemeenten. Daarbuiten hebben we nog een hele verzameling doodsprentjes die geklasseerd zijn, een fototheek en diverse naslagwerken.

Mensen die niet direct op zoek zijn naar gegevens voor zichzelf maar die ook graag wat opzoekwerk doen of foto's, krantenartikels of teksten klasseren, zijn bij ons ook zeer welkom.

Wij zijn nog steeds op zoek om ons rijk archief uit te pluizen en te klasseren.

Alle hulp is welkom en speciale kennis is niet vereist.

Karrenmuseum Essen

Het Karrenmuseum te Essen is op zoek naar allerlei boerenkledij. Zij zouden graag, eventueel tegen betaling, een collectie uitbouwen van kinder- en volwassenkleding met in het bijzonder kieltsjes, gilets, schorten, rokken, broeken, petten, etc.

Voor meer info kan je terecht bij Patricia Van de Velde, educatieve publieksmedewerker Karrenmuseum Essen vzw, Moerkantsebaan 48 te 2910 Essen.

Tel: 0486/29.99.22

Fax: 03/667.73.90

patjevandevelde@hotmail.com

Reacties leden

In ons vorig contactblad vermeldden wij een reactie van dhr. Haeverans uit Geel over Sinte-Greef en deden wij een oproep naar onze leden of zij hier meer informatie over hadden.

Ons lid, Jozef Neefs, liet weten dat hij een artikeltje had uit "De Antwerpenaar: Informatieblaadje voor de bevolking".

De auteur Frans Lauwers schrijft daarin: "Sint-Nicolaas nodigt zijne kleine vrienden uit: concurrent of halfbroer?".

De Sint heeft in Antwerpen lange tijd een tweede kindervriend naast zich moeten dulden.

Mijn grootmoeder "Lieske de bloemenleurster" (1891-1979) verwachtte als kind in de vastentijd "Sinte-Greef", een figuur die heel wat minder religieus was dan Sinterklaas. De graaf van halfvasten deelde net als Sinterklaas ook lekkers aan de kinderen uit. Met vastenavond, gewoonlijk in februari ging het mansvolk "op de lappen". Met halfvasten liet moeder de vrouw het huishouden aan manlief, om verkleed zelf eens flink door te zakken.

Van de centen die gedurende het ganse jaar voor deze uitspatting waren gespaard bleef er meestal ook nog wel wat over voor de komst van 'Sinte-greef'. Hij kwam immers in de maand maart op bezoek. Sinte-Greef is nu enkel nog gekend in het Volkskundemuseum.

Was Sinte-Greef in Lille en omstreken hier vroeger ook gekend?

We blijven openstaan voor alle informatie.

Louis Bertels

Namiddaguitstap van de Heemkundige Kring naar Postel op 12 november 2005

Zomaar eventjes 38 geïnteresseerden hadden die namiddag de weg gevonden naar Postel. Gids Marcel startte de rondleiding aan het witte poortgebouw met een algemeen overzicht van de geschiedenis van de abdij. Een turbulente geschiedenis met vallen en – gelukkig maar – ook weer opstaan. Zo kwamen de gronden en de gebouwen na de Franse revolutie in het bezit van de familie de Brocqueville. Een gedeelte van de gebouwen is zelfs tot in 1924 gebruikt geweest om onderdak te bieden aan de gezinnen van douaniers die hier werkten op de grenspost met Nederland.



De abdij telt momenteel nog 25 paters. 20 jaar geleden waren er dat nog 45. De jongste is juist dertig geworden en de oudste is ondertussen reeds aan negentig geraakt. De gemiddelde leeftijd schommelt rond de 68 jaar. Voor het eerst zijn er ook geen novicen in hun opleidingscentrum in Floreffe, wat hen inderdaad enigszins verontrust. De abten worden nu niet meer gekozen voor het leven, maar voor slechts 12 jaar en de leeftijdsgrens is gebracht op 70 jaar. Dit maakt dat er momenteel drie abten leven in Postel (uiteraard twee op rust). In tegenstelling tot andere orden kiest een norbertijn voor een bepaalde abdij en blijft daar zijn ganse leven. Een abt wordt dus steeds uit de groep gekozen en kan niet uit een andere abdij komen.

Gids Marcel leidde de groep daarna naar de binnenkoer van het contactcentrum. De toren met beiaard dateert uit 1610 en elke zondag tijdens de zomermaanden kan je hier een beiaardconcert meepikken. Het centrum wordt vooral gebruikt voor retraites en bezinningsdagen, ook voor volwassenen.

Gezien het slinkende aantal retraites en bezinningsdagen echter hebben de paters een originele oplossing gevonden om te trachten de weggevallen inkomsten te compenseren. Men kan hier nu de kamers huren om er een (korte) vakantie door te brengen. De enige verplichting is om dagelijks een dienst bij te wonen. Voor de liefhebbers staan er 9 tweepersoonskamers en 22 eenpersoonskamers ter beschikking en, zoals men dat noemt, aan democratische prijzen.

Bij het centrum hoort ook een stemmige kapel met een altaar uit Italiaanse marmer. Er heerst een warme sfeer wanneer het getemperde zonlicht door het glasraam naar binnen valt. Heiligenbeelden, die na het Tweede Vaticaans Concilie uit de kerken waren verdwenen, nemen beetje bij beetje hun oude plaatsen weer in. Ook hier in deze kapel zien we een Sint-Jozef en een Mariabeeld hun plaats terug opeisen.

Na de kapel komt de bibliotheek aan de beurt. De bibliotheek zelf, met ongeveer 70.000 boeken, is wel niet toegankelijk voor het publiek, maar de mooiste stukken zijn permanent tentoongesteld in een aanpalende zaal. Deze toonzaal werd gebouwd met de opbrengsten van de verkoop van afdrucken van Dirk Baksteen.

Topwerken zijn o.a. wiegedrukken, werken van Jan van Westfalen, de eerste drukker in Leuven, een druk van 'Het Narrenschip' uit 1497. Verder is er ook een polyglotbijbel te bewonderen, een meertalige uitgave uit 1500 van Plantijn van het Oude en Nieuwe Testament. Het Oude Testament omvat vier boeken met als talen het Hebreeuws, het Grieks,

het Latijn en het Aramees. Het Nieuwe Testament is één boek dat buiten de bovenvermelde talen ook nog een vertaling bevat in het Syrisch. Er zijn ook houtsneden van Dürer te bewonderen, een historische atlas van Blaeu (met het oosten naar boven).

Na de bibliotheek gaat het richting kerk. Daarbij passeren we langs de voornaamste gebouwen van de Postelse abdij. Eerst langs het hoofdgebouw uit 1713 in renaissancestijl, gerestaureerd



in 1909. Daarna volgen de refter (roccoco 1744), de kapittelzaal en de sacristie. De kapittelzaal, vroeger het symbool voor orde en tucht, wordt nu gebruikt bij plechtige momenten en voor het opbaren van de overledenen.

De kerk, die met grote waarschijnlijkheid werd ingewijd in 1190, is een laat-romaans bouwwerk. De glasramen uit 1913 vertellen ons de geschiedenis van de heilige Norbertus. Het koorgestoelte dateert uit 1640 en werd in 1930 nog uitgebreid. De collectie paters was toen het hoogst (70

stuks), en die kon niet meer gehuisvest worden in het bestaande koor. De kruisweg uit 1964 is van de hand van Broeder Max. Kruisbeeld en preekstoel zijn van 1900. Rond 1600 werden alle muren van openbare gebouwen bepleisterd tegen de pest. Kleine restanten van die bepleistering zijn nog steeds te vinden op de binnenmuren van de kerk. In de kerk kan je elke dag volgende diensten meevieren : om kwart voor zeven de lauden, om half twaalf de eucharistieviering (op zondagen een plechtige viering op tien uur) en om zes uur 's avonds de vespers.

Na de kerk gaat het richting tuin. Zeker de moeite van een bezoek waard is de kruidentuin. Bij elk van de vele verschillende kruiden staat er op een bord te lezen tegen welke kleine of grote kwalen dat kruid hét uitgelezen middel is. Eén pater heeft zich toegelegd op het verwerken van de kruiden tot drankjes, pilletjes enz. Hij heeft een heus labo te zijner beschikking. Al deze producten zijn te koop in de abdijwinkel aan de ingang.



De abdij van Postel is ook gespecialiseerd in het telen van ginseng. Deze activiteit is sinds 2001 echter grotendeels stopgezet. Door een overaanbod op de wereldmarkt is het financieel niet meer haalbaar.

Een pesthuisje, in de buitenmuur gebouwd, herinnert ons aan minder leuke tijden. Het werd destijds ook voor de mensen uit het dorp gebruikt.

In de oude kaasmakerij bestaat nu de mogelijkheid een diareeks te bekijken over het leven in de Postelse abdij. Een boeiende inkijk in het leven van alledag op een abdij.



De laatste halte is de nieuwe computergestuurde kaasmakerij. Waar men vroeger blokken maakte van 4 kg, produceert men nu voornamelijk grotere blokken van 16 kg voor Colruyt. De Postelse kaas is daar – in kleine blokjes gesneden – te koop per doosje. Dagelijks produceert men 600 kg kaas waarvoor men 6.000 liter melk nodig heeft. Op weekbasis komt men aan 3 ton kaas. Zelfs deze niet onbelangrijke hoeveelheid blijkt nauwelijks voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Onze gids voegde er dan ook

fijntjes aan toe dat deze kaasbusiness ‘financieel belangrijk’ is voor de abdij...

Einde in zicht. Marcel deed het prachtig, heeft ons geen minuut verveeld. Nu nog de ultieme test: Postels gerstenat in Gasthof De Beiaard.

We kijken al uit naar de volgende uitstap op 22 april naar ‘de Kolonie’ van Merksplas.

Alex Vercammen

Een speciaal woordje van dank aan Guy Martens voor het bereidwillig ter beschikking stellen van de foto's.

Schenken

Van Herman Goetschalckx uit Lille kregen we diverse foto's over de scouts.

Wij danken hem voor zijn bijdrage aan onze heemkundige kring.

De Heemkundige kring zoekt medewerkers

De heemkundige Kring doet bij deze een oproep aan alle belangstellenden, zowel in de lokale als familiegeschiedenissen. Wij hebben dringend behoefte aan medewerkers bij de opzoekingen, computerfanaten om teksten in te voeren en te bewerken, lezers om artikelen van andere heemkundige kringen samen te vatten.

U ziet, voor elke belangstellende is er wel iets naar zijn kunnen en op zijn maat. Kandidaat-medewerkers melden zich bij de bestuursleden. Wij kijken er alvast naar uit!

rfgoeddag/nacht van de geschiedenis. Nico heeft op 21 maart voor het Davidsfonds van Lille een lezing.

Het Davidsfonds van Gierle houdt avondwandelingen.

Wij hebben daar foto's voor geleverd.

Onze leden via het contactblad voor deze activiteiten ook uitnodigen en laten weten dat wij daar onze medewerking aan verleden hebben.

De Heemkundige Kring legt een fototheek aan van Groot-Lille

- Werp uw foto's, of dubbels, zowel oude als recente, niet weg !
- Groepsfoto's, vieringen of zichten zijn interessant
- Namen erbij - als het nog kan - maken het vollediger!
- Wij bewaren ze in ons archief voor de toekomst.
- Geef ze aan één van onze bestuursleden

Onze oprechte dank

Spreekwoorden verklaard

Veel van onze spreekwoorden vinden hun oorsprong in de huishoudelijke sfeer, en vandaag bekijken we er een aantal die afgeleid zijn van het was- en strijkgebeuren.

Loop naar de pomp!

Vroeger was er geen water uit de kraan. Je moest er soms ver om lopen, naar de rivier, de bron of de waterput. In de 19de eeuw werd er in vele dorpen een dorpspomp gebouwd. Elke dag kwamen de dorpelingen hier hun water putten.

Hoewel je aan de pomp wel eens een gezellige babbel kon slaan, was het water halen en naar huis dragen geen fijn karwei. Als je iemand -figuurlijk- naar de pomp verwenst, wil je die persoon eigenlijk de duvel aan doen.

De lakens uitdelen.

Het huishoudlinnen was vroeger een belangrijk onderdeel van het huisraad, en het werd achter slot en grendel bewaard in de linnenkast.

De vrouw des huizes had de sleutel van deze kast op zak. Zelfs al had ze bedienden, alleen zij zorgde voor de verdeling van het linnengoed.

Figuurlijk gesproken heeft iemand die ergens de lakens uitdeelt, het daar voor het zeggen.

"de vuile was uithangen"

"de vuile was buiten hangen"

Het wassen gebeurde vroeger, net als vandaag, meestal thuis en in familieverband. Met het vuile wasgoed werd discreet omgegaan. Het was privé en men liep er liever niet mee te koop. Sterker nog, als de was op de draad gehangen werd, in het zicht van de burens, dan gebeurde dit netjes soort per soort.

Vandaag betekent 'de vuile was uithangen' zoveel als interne problemen bekend maken. Het wordt meestal in de negatieve zin gebruikt, waarbij diegene die de vuile was uithangt de privacy heeft geschonden.

Louis Bertels

Bron: nieuwsbrieven MOT (Museum voor Oude Technieken)

ADRESWIJZIGINGEN!!!

Om ongemakken te vermijden vragen wij aan al onze leden om bij adreswijziging hun nieuw adres zo snel mogelijk door te geven aan een van de bestuurleden.

Dank bij voorbaat.

Spreekwoorden verklaard

Veel van onze spreekwoorden vinden hun oorsprong in de huishoudelijke sfeer, en vandaag bekijken we er een aantal die afgeleid zijn van het was- en strijkgebeuren.

Loop naar de pomp!

Vroeger was er geen water uit de kraan. Je moest er soms ver om lopen, naar de rivier, de bron of de waterput. In de 19de eeuw werd er in vele dorpen een dorpspomp gebouwd. Elke dag kwamen de dorpelingen hier hun water putten.

Hoewel je aan de pomp wel eens een gezellige babbel kon slaan, was het water halen en naar huis dragen geen fijn karwei. Als je iemand -figuurlijk- naar de pomp verwenst, wil je die persoon eigenlijk de duvel aan doen.

De lakens uitdelen.

Het huishoudlinnen was vroeger een belangrijk onderdeel van het huisraad, en het werd achter slot en grendel bewaard in de linnenkast.

De vrouw des huizes had de sleutel van deze kast op zak. Zelfs al had ze bedienden, alleen zij zorgde voor de verdeling van het linnengoed.

Figuurlijk gesproken heeft iemand die ergens de lakens uitdeelt, het daar voor het zeggen.

"de vuile was uithangen"

"de vuile was buiten hangen"

Het wassen gebeurde vroeger, net als vandaag, meestal thuis en in familieverband. Met het vuile wasgoed werd discreet omgegaan. Het was privé en men liep er liever niet mee te koop. Sterker nog, als de was op de draad gehangen werd, in het zicht van de burens, dan gebeurde dit netjes soort per soort.

Vandaag betekent 'de vuile was uithangen' zoveel als interne problemen bekend maken. Het wordt meestal in de negatieve zin gebruikt, waarbij diegene die de vuile was uithangt de privacy heeft geschonden.

Louis Bertels

Bron: nieuwsbrieven MOT (Museum voor Oude Technieken)

ADRESWIJZIGINGEN!!!

Om ongemakken te vermijden vragen wij aan al onze leden om bij adreswijziging hun nieuw adres zo snel mogelijk door te geven aan een van de bestuurleden.

Dank bij voorbaat.