

HEEMKUNDIGE KRING

“Norbert de Vrijter” Lille vzw

België – Belgique
P.B.
2275 Lille
BC 6717



Driemaandelijks contactblad

Vijfentwintigste jaargang nr. 97/2,
Augustus 2007

Afgiftekantoor: 2275 Lille

Verantwoordelijke uitgever:
Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” vzw
p.a. Rosette Dillen, Moereind 22, 2275 Lille
Bankrek.: 979-0878854-39

In dit nummer

- ❖ Medaille van Sint-Helena
- ❖ Gierle in beeld
- ❖ Dringende oproep Lilse cafés
- ❖ Thielemans Joannes Baptist: Huzaar in het Franse Leger
- ❖ Verslag uitstap Kasterlee
- ❖ Heemkundige uitstap naar Kortrijk
- ❖ Diversen

Activiteiten

- ❖ **Zondag 26 augustus:** 11de jaargetijde Heksenboom
- ❖ **Vrijdag 12 oktober:** Herfstactiviteit Gierle in beeld
- ❖ **Dinsdagen 6, 13 en 27 november:** Lessenreeks
- ❖ **Zaterdag 10 november:** Herfstuitstap kerkhof Poederlee
- ❖ **Zaterdag 23 en zondag 24 februari 2008:** Voorstelling jaarboek 2007

Bestuur

Voorzitter	: Rosette Dillen, Moereind 22, Wechelderzande. 03/312.49.03.
Ondervoorzitter	: Walter Driesen, Ter Varentstraat 28, 2640 Mortsel. 03/8884412.
Secretaris	: Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille. 014/88.39.09
Penningmeester	: Jos Willems, Heiend 7, Lille. 014/88.02.66.
Bibliothecaris	: Vic Van Duppen, Middelveld 27, Gierle. 014/55.51.57.
Bestuursleden	: Wim Peeters, Kloosterstraat 26, Gierle. 014/55.33.55. Jules Van Olmen, Vlimmersebaan 58, Wechelderzande. 03/312.07.80. Jos Geysen, Zagerijstraat 35, Lille. 014/88.10.79. Alex Vercammen, Boskapelstraat 98, Lille. 014/882375

Vragen over onze werking? Contacteer ons!

E-mailadres: louis.bertels@skynet.be

Informatie Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter" vzw is op 1 maart 1983 opgericht en heeft tot doel zich toe te leggen op het bewaren, bestuderen, verzamelen, bekendmaken en het doen waarderen van het heem, de oudheidkunde, de geschiedenis en de volkskunde van de deelgemeenten Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande.

Het lidgeld bedraagt **15 euro** per jaar. Hiervoor ontvangt u de 4 contactbladen en het jaarboek waarvoor u in het begin van het werkjaar intekent.

U bent ook steeds welkom in ons heemhuis "De Vrijter", Rechtestraat 7, 2275 Lille.

Elke 3^{de} dinsdag van de maand staan de deuren open van 19.30u tot 22u. Wij helpen u graag verder. In juli en augustus is het heemhuis gesloten.

De uitgever heeft er naar gestreefd auteursrechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Diegene die meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich alsnog tot de uitgever te wenden.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook mits vermelding van de naam van de auteur en de jaargang van de Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter".

JAARPROGRAMMA 2007

Zondag 26 augustus 2007: Heksenboomfeesten

Zaterdag 8 september 2007: heemkundige uitstap naar Kortrijk

Vrijdag 12 oktober 2007: herfstactiviteit Gierle in beeld

Dinsdagen 6, 13 en 27 november 2007: lessenreeks

Zaterdag 10 november 2007: herfstuitstap kerkhof Poederlee

Zaterdag en zondag 23 en 24 februari 2008: voorstelling jaarboek 2007

Medaille van Sint-Helena

Keizer Napoleon I bedacht zijn vroegere “glorierijke wapenbroeders” in zijn testament van Sint-Helena op 5 mei 1821, met de invoering van de “medaille van Sint-Helena”. Dit eremerk was bestemd voor al degenen die tussen 1792 en 1815 in het Franse leger gediend hadden. De aanstelling van Louis-Napoleon Bonaparte in 1852 tot keizer en de installatie van het Tweede Keizerrijk, bood de neef van Napoleon I de mogelijkheid om deze verbintenis tegenover de overlevenden van het Grote Leger na te komen. Napoleon III besliste bij decreet van 12 augustus 1857, met de instructies in de Franse Moniteur op 20 en 25 augustus 1857. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken De Decker stuurde vervolgens een brief naar de provinciegouverneurs op 29 september 1857. Hierin vroeg hij een lijst op te maken van de militairen die onder de republiek van het 1^o Franse Keizerrijk hebben gediend. Alle aanvragers zijn geboren tussen 1773 en 1795. De dienstplicht werd ingevoerd in 1798 en was van toepassing op 20- en 25-jarigen. De jongste soldaten werden in 1813-1814 opgeroepen. Het archief van de Sint-Helena-medaille was opgeslagen in de grote kanselarij “Palais de légion d’honneur”. Die brandde echter af tijdens een opstand in 1871, zodat niet met 100 % zekerheid gezegd kan worden dat deze personen deze medaille hebben ontvangen.



In België, zoals in vele andere Europese landen, trokken heel wat bejaarden naar de gemeentelijke overheid met het oog op het verkrijgen van deze kostbare onderscheiding. Minstens 14.000 Belgen zouden uiteindelijk deze medaille ontvangen hebben. Men vermoedt dat ongeveer 405.000 soldaten van Napoleon (Fransen, Belgen, Denen enz.) dit eerbetoon gekregen hebben. Dit aantal is een raming omdat de archieven bij een brand verloren gegaan zijn. De Grootmaarschalk van het Legioen van Eer zag toe op de uitreikingen en overhandigde iedereen een door de vorst genummerd en ondertekend certificaat. De medaille hing aan een erelint met verticale rode en groene strepen. De beeltenis van Napoleon stond in een bronzen medaille gegraveerd. Zo klonk de bijna halve eeuw Frans bewind nog na in het België van Leopold I. De toenmalige koning moest ook de toestemming geven om een buitenlandsemedaille in België te mogen dragen. Lijst van het departement “Twee Neten” 19 november 1857.

Lillenaars die het Sint-Helena-medaille hebben ontvangen

Bogaerts Gerardus, wonende te Lille
Buersens J., Cabaretier, wonende te Lille.
Deroost Petrus Franciscus, wonende te Lille.
Dierckx Fransiscus, dagloner, wonende te Lille.
Fransen Petrus, dagloner, wonende te Lille.
Poels Joannes Baptista, dagloner, wonende te Lille
Sels Fransiscus, kleermaker, wonende te Lille.

Hugo Driesen

Bronnen:

- België onder Frans bewind, (1792-15), Gemeentekrediet, 1993.
- Rijksarchief Antwerpen, provinciearchief reeks L nr.85.
- Website: www.stehlene.org/php/acueil.php, langnl.7k

Gierle in beeld op vrijdag 12 oktober om 20.00 uur

Honderden foto's van Gierle werden door de Heemkundige Kring 'Norbert de Vrijter' gedigitaliseerd.

We kennen de oude postkaarten. Vele werden teruggevonden bij de familie van de toenmalige pensionairs uit het plaatselijke ursulinenklooster.

We hebben de foto's van de voetbal, vele klasfoto's, foto's van gezinnen en nog veel meer.

De foto's zullen gepresenteerd en becommentarieerd worden door de leden van de heemkundige kring en ongetwijfeld ook door de vele aanwezigen, die de kans zullen krijgen om oude herinneringen op te halen.

Kortom, een avond om niet te missen voor iedereen die zich een beetje 'Giels' voelt.

Deze avond gaat door in het parochiecentrum (achter de kerk) te Gierle op vrijdag 12 oktober 2007 om 20.00 uur.

Inkom is gratis!!!



Dringende oproep: Lilse cafés!

De Heemkundige Kring wil nog meer gegevens verzamelen over de Lilse cafés. (zie contactblad nr. 96.)

We kregen o.a. al reacties van Ronny Vermeiren uit Vorselaar over het café nr. 49 uit de Valvekenstraat en van de familie Fierens-Van Sprengel Melanie uit Edegem over het café nr. 14 uit de Houtzijde 87.

We danken deze personen hier al voor en vragen nogmaals de medewerking van onze andere leden. Alle info is welkom!

Hieronder vindt u een aantal cafés waarover we graag wat meer info over zouden krijgen. Vooral de plaatsen waar nog vraagtekens staan zouden we graag invullen.

Geef een seintje aan Jos Willems, Heiend 7 te Lille (Tel.: 014/880266) of stuur een mailtje naar Louis.bertels@skynet.be.

Foto's of doodsprentjes komen we, indien gewenst, persoonlijk afhalen. U krijgt deze binnen de maand terug nadat wij alles ingescand hebben. Indien er fouten in de tekst voorkomen, zouden we het ook ten zeerste op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte brengt.

We danken jullie alvast voor uw medewerking!

1. Balsakker 6: nu bewoond door Frans Van Hout – Martens Maria

Cafénaam: Bij de slachter

Café-uitbaters : Louis Bertels – Melanie De Cnodder

Beroepen : Slachter Herbergierster

Graag nog : Foto oude woning

Doodsprentjes van beiden

Periode van uitbating (ongeveer) aanvang? einde?

Cafe-uitbaters : Sus Pluym – Martha Bertels

Beroepen : Slachter ?

Graag nog : Doodsprentjes van beiden

Periode van uitbating, aanvang? einde?

2. Balsakker 52 : Hier hebben gewoond Wouters Joannes Baptistus – Raeymaekers

Regina Stefanie

Cafénaam : Floorshof

Café-uitbater : Wouters Karel (Poederlee)

Beroep : ?

Graag nog : periode van uitbating, aanvang? einde?

3. Boskant 52A : Nu bewoond door Nick Matheussen – Sofie De Bie

Cafénaam : Het Lils Hof

Café-uitbaters : Luc Matheussen – Buersens Christiane

Beroepen : Herbergier Herbergierster

Graag nog : foto van beiden

Periode van uitbating, aanvang? einde?

4. Broekzijstraat 32: Nu bewoond door uitbaters

Cafénaam : Boerenbuiten

Caféuitbaters : Louis Vissers – Jacobs Magriet

Beroepen : Landbouwer Herbergierster

Graag nog : foto's van beiden

Periode van uitbating aanvang 1957 einde 1964

5. Broekzijstraat 58: nu bewoond door de kinderen Willems

Cafénaam : In de Nachtegaal
 Café-uitbaters : Frans van den Broeck – Eyskens Maria
 Beroepen : Landbouwer Herbergierster – Winkelierster
 Graag nog : Foto's en doodsprentjes van beiden
 Periode van uitbating, aanvang? einde?

6. Broekzijstraat 84: nu bewoond door de kinderen Lauwereys

Cafénaam : Bij den Dokus
 Café-uitbaters : Dokus Geeraerts – Van de Velden Theresia
 Beroepen : ? ?
 Graag nog : Doodsprentjes van beiden
 Periode van uitbating: aanvang ca. 1933 einde 1945

7. Broekzijstraat 121: nu bewoond door de uitbaters

Cafénaam : De Biebob (was dancing-discotheek)
 Café-uitbaters : Harry Appels – Nietvelt An
 Beroep : Herbergier Herbergierster
 Graag nog : foto oude hoeve
 Periode van uitbating: aanvang 1985 einde 1987

Cafénaam : Het Appeltje
 Café-uitbaters : Harry Appels – Nietvelt An
 Graag nog : Periode van uitbating: aanvang 1985 einde 1987

Dan werd de café verhuurd aan vier verschillende Nederlanders onder de naam 'Het Appeltje' van 1987 tot 2003.

Cafénaam : Het Appeltje (feestzaal)
 Café-uitbaters : Harry Appels – Nietvelt An
 Graag nog : Periode van uitbating: aanvang 2004 tot op heden

8. Gierlebaan 4 : nu woont er Jos Schoof – Havermans Roza

Cafénaam : De Pelikaan
 Café-uitbaters : Jef Vervoort – Stefanie Mariën
 Beroep : Kolenhandelaar Herbergierster
 Graag nog : Periode van uitbating, aanvang? einde?

9. Gierlebaan 119 : Nand Cools woonde er in 2006 nog.

Cafénaam : In 't Kloontje
 Café-uitbaters : Alfons Mariën – Wouters Theresia
 Beroep : Klompenmaker/landbouwer geen
 Graag nog : foto van oude woning
 Doodsprentjes van beiden
 Periode van uitbating: aanvang? einde?

Cafénaam : In 't Kloontje
 Café-uitbaters : Geysen Leopold – Mariën Angelica
 Beroep : Veekoopman Herbergierster
 Graag nog : Foto van de oude woning
 Doodsprentjes van beiden
 Periode van uitbating, aanvang? einde?

Schenkeningen.

Jos Wynants uit Beerse schonk ons een boekje over Gierle.
Van de bibliotheek van Lille kregen we diverse afgevoerde naslagwerken.
Wij danken deze schenkers voor hun milde bijdrage.
Al deze schenkingen kunnen, nadat ze door ons gecatalogiseerd zijn, vrij in ons heemhuis geraadpleegd worden.

11^{de} JAARGETIJD HEKSENBOOM

**OP ZONDAG 26 AUGUSTUS 2007
VANAF 11.30 UUR
AAN DE VOET VAN DE ROLLEKENSBRUG (E-34)**

**ATTRACTIES: MANDENVLECHTERS, VLEGELDORSEN, DORSEN MET PINMOLEN,
MESSEN EN SCHAREN SLIJPEN**

**WIE LUST NOG EEN HARING, VARKENSPOTEN OP
GROOTMOEDERSWIJZE!**

De Heemkundige Kring legt een fototheek aan van Groot-Lille

- Werp uw foto's, of dubbels, zowel oude als recente, niet weg !
- Groepsfoto's, vieringen of zichten zijn interessant
- Namen erbij - als het nog kan - maken het vollediger!
- Wij bewaren ze in ons archief voor de toekomst.
- Geef ze aan één van onze bestuursleden

Onze oprechte dank

Thielemans Joannes Baptist: **Huzaar in het Franse leger** **1807 - 1814**

Als heemkundige ben ik steeds op zoek naar nieuwe archiefbronnen. In het Rijksarchief van Brussel was ik op zoek naar archiefbronnen betreffende inwoners van België die de Sint-Helena-medaille hebben ontvangen. In een van de dossiers stak een brief van een ex-soldaat die in de legers van Napoleon had gediend. Hij was woonachtig te Poederlee maar geboortig van Herenthout. Ik betwijfel dat hijzelf deze brief geschreven heeft.

Joannes Baptist Thielemans is geboren te Herenthout op 6 oktober 1787.

Hij is de zoon van Joannes Baptist en Maria Elisabeth Cruk. In het jaar 1807 is hij volgens de archieven verplicht ingelijfd in het Franse leger (1) en is hij bij het Franse rijk in dienst geweest tot het jaar 1814.

Het relaas van Jan Baptist T(h)ielemans:

“Den dag van mijn vertrek herinnert mij niet maer, moet geweest zijn in de maand meert naer Antwerpen, waer ik ben uitgetrokken voor het negende regiment zesde compagnie huzaren, van daer zijn ik gezonden naer Cellestat (Sélenstat) in den Elzas waer mijn depot gevestigd was. Als dan heb ik mijn togt tot in de hoofdstad van Hanover te VOET gedaen waer ik mijn peerd heb ontvangen en ben gezonden naer Dantzig in Pruisen. Verder heb ik de geheelen oorlog in Duitschland aen den Donau bij gewoond, vervolgens ben ik getrokken naer La Rochelle in Vrankrijk (Frankrijk) als dan is ons regiment verdeeld.

De een helft naer Rusland en de andere waer ik bij was naer Pampelina (Pamploma) in Spangien getrokken, daer heb ik alle de slagen die omtrent Saragossa tegen Mina en zijn brigands zijn geschied bij gewoond, zoo verder getrokken tot Valance. Na alzoo omtrent drij jaeren in Spangien doorgebracht te hebben, zijn wij weder naer Vrankrijk gekeerd waer wij aanstonds den Duitschen keizer hebben ontmoet, dien wij gedreven hebben tot Lyons, verder op Macon in welke contree wij gezegd ik eenmaal met 48 mannen met eenen brandwagt van 100 mannen, van de dragonders van Latour hebben genomen, als ook een andermael met 24 mannen 2 stukken kanon welke ook op de baan stonden en de voorwagt uitmaekte. Keizer Napoleon daerna krijgsgevangen genomen en zijnde, zijn wij verder Vrankrijk in getrokken. En na eenige tijd Louis Dixhuite gediend te hebben, heb ik te Dale mijn Congé ontvangen, na alzoo, als voorzegt zeven jaer zonder straf of zonder Godlof de minste ziekte als kloekmoedig soldaat alles bijgewoond te hebben zonder ooit van mijn regiment verwijderd te zijn geweest.

Aldus heb ik het geluk genoten in de maend augustus 1814) als voren mijne bloedverwanten weder te zien. Nadat ik later op kantoor te Brussel ben geweest om af te rekenen. Is het door de hulp van Mr Baron van Reynegem dat ik mijn geld daer heb gekregen, maer mijn Congé hebben zij gehouden.

Indien Luitenant Bertrand, Luitenant Corade, Marechal Krussel hebben een croix d'honneur en Marechal jonker nog in leven zijn, zouden kunnen getuigenis geven dat mijne woorden alle waarheid zijn”(2).

*Getekend zijnen kloekmoedige soldaet
Joannes Baptist Thielemans*

Dus na de nederlaag van Napoleon is hij naar huis gekomen, en heeft Maria Elisabeth Swinnen leren kennen. Zij werd geboren te Geel op 26 januari 1793. Waar ze gehuwd zijn, heb ik niet gevonden. Zij overleed echter te Poederlee op 20 december 1834. Hij heeft niet lang gewacht om terug te trouwen, want hij trouwt al terug op 22 oktober 1835 te Poederlee met Elisabeth Van Hemel. Zij werd geboren te Poederlee op 9 maart 1793. Volgens het bevolkingsregister van Poederlee van 1847–1863, was hij timmerman van beroep en had hij twee zonen en een dochter. Op 31 december 1858 heeft hij de eremedaille van Sint-Helena ontvangen. Joannes Baptist Thielemans is overleden te Poederlee op 13 december 1869.

Bronnen:

- 1 Rijksarchief Antwerpen, Fonds provinciearchief reeks D nr.097/68.
- 2 Rijkarchief Brussel, fonds Binnenlandse zaken 1^{ste} reeks (oud-regime) nr.488.
- 3 Rijksarchief Antwerpen, bevolkingsregister van Poederlee (1847-1863).

Hugo Driesen

Openstelling ‘Heemhuis Norbert de Vrijter’.

Elke derde dinsdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) stelt de Heemkundige Kring haar heemhuis open van 19.30 tot 22.00 uur.

Zowel leden als niet-leden kunnen gratis opzoekingen komen doen.

Wij beschikken over de boeken van de burgerlijke stand tot 1900 van de 4 deelgemeenten.

Ook de parochieregisters van onze deelgemeenten hebben we, evenals enkele van onze buurgemeenten. Daarbuiten hebben we nog een hele verzameling doodsprentjes die geklasseerd zijn, een fototheek en diverse naslagwerken.

Mensen die niet direct op zoek zijn naar gegevens voor zichzelf maar die ook graag wat opzoekwerk doen of foto's, krantenartikels of teksten klasseren, zijn bij ons ook zeer welkom. Wij zijn nog steeds op zoek om ons rijk archief uit te pluizen en te klasseren. Alle hulp is welkom en speciale kennis is niet vereist!

ADRESWIJZIGINGEN!!!

Om ongemakken te vermijden vragen wij aan al onze leden om bij adreswijziging hun nieuw adres zo snel mogelijk door te geven aan een van de bestuursleden.

Dank bij voorbaat.

Verslag namiddaguitstap naar Kasterlee

16 juni 2007

Verzamelpunt voor onze uitstap is de Rielenskapel waarvan de geschiedenis teruggaat tot in het einde van de 16^{de} eeuw. Onze gids, Jos Muësen, stond ons reeds op te wachten en om half twee, na het liedje van de beiaard, kon hij 18 geïnteresseerden verwelkomen. Het wel en wee van de kapel komen aan bod in Jos' verhaal over de kapel. In vorige eeuw werd de kapel tweemaal gerestaureerd. Een eerste maal in 1948, en een tweede en grondige restauratie werd uitgevoerd in 1999-2000. De kapel heeft eeuwen in het midden van heidevelden gestaan. Aan deze rust kwam een einde toen in 1951 'het kamp' werd opgericht.

De Rielenskapel is altijd een bedevaartsoord geweest voor zwangere vrouwen: een noveen bij de kapel zou er moeten voor zorgen dat alles goed zou verlopen. Aan de buitenzijde zijn de negen inkervingen van de vele novenen nog duidelijk merkbaar.



Van hieruit ging het richting Kasterlee-dorp voor een bezoek aan Keeses' molen en het Heemerf. Na een 'Kastelbier' gedegusteerd te hebben in de schuur van het Heemerf, vriendelijk aangeboden door de heemkundige kring van Kasterlee, worden we door de molenaar uitgenodigd in de molen. Het is reeds de vierde standplaats van deze standaardmolen, na Antwerpen, Heist-op-den-Berg en de Retiebaan in Kasterlee. De molenaar weet ons te boeien met zijn kennis over het vak.

Een heel ander verhaal krijgen we voorgeschoteld aan de overkant van de Geelse Baan: het War Cemetery, het Engelse oorlogskerkhof. Een honderdtal gesneuvelden van de slag van Ten Aard (september 1944) ligt hier begraven. Nog steeds indrukwekkend.

Terug de straat overgestoken naar het Heemerf. Het Heemerf is een oud boerderijtje dat in 1988 werd afgebroken op het gehucht Goor en door enthousiaste vrijwilligers van de heemkundige kring werd heropgebouwd. De schuur werd in 1989 afgebroken op Ischot. Het Heemerf werd officieel geopend in 1994. Elke tweede zondag van de maand is er open deur met allerlei activiteiten (o.a. broodbakken). De gids toont ons in het boerderijtje werktuigen en gereedschap waarvan velen onder ons niet meer weten waarvoor die ooit gediend hebben.

De namiddag werd afsloten in de schuur met een babbel en nog een 'Kastelbier'

De volgende namiddaguitstap gaat door op 10 november, maar eerst hebben we nog onze jaaruitstap naar Kortrijk op 8 september. Tot dan.

Alex Vercammen

Heemkundige uitstap op zaterdag 8 september Een “goedendag” te Kortrijk!

Kortrijk blijft in ons aller collectief geheugen verbonden met de Guldensporenslag 1302', waar het Vlaamse voetvolk het Franse leger 'goedendag' zegde. Maar Kortrijk is veel meer dan een herinnering aan een ver verleden.



Een wandeling door het centrum is een wandeling door de tijd: een samengaan van historische gebouwen met moderne stadsontwikkeling. Tot op vandaag zijn de middeleeuwen nog steeds zichtbaar in het oude stadhuis met prachtige schepenzaal, in het belfort en het stemmige begijnhof met het huis van de grootjuffrouw, in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met de gulden sporen en in de Broeltorens. De moderne architectuur en de groene ruimtes als geslaagde link tussen verleden en toekomst springen in het oog. Zo werd de Grote Markt in een nieuw kleedje gestoken, geïnspireerd op de beroemde Italiaanse marktpleinen.

Maar Kortrijk is ook de Leie en het vlas. De stad speelde reeds in de middeleeuwen een vooraanstaande rol in de linnennijverheid en genoot in de 18^{de} eeuw wereldfaam als centrum van de vlasindustrie. Een bezoek aan het vlasmuseum is dus een must. 26 Aantrekkelijke taferelen met levensechte personages tonen de evolutie van de vlasteelt en de verwerking van lijnzaad tot linnen. Het vlasverhaal krijgt een boeiend vervolg in het Kant- en Linnenmuseum waar we het gebruik van deze producten in het dagelijks leven van de Vlaming door de eeuwen heen in levendige taferelen kunnen volgen.



Een korte rit door de vlasstreek besluit deze leerrijke dag.

Het wordt, naar goede gewoonte, weer een all-inprogramma waarin ook aandacht wordt besteed aan de culinaire specialiteiten van de streek.

Kruis alvast 8 september aan in uw agenda als een 'goedendag'.

Wij reserveerden alvast voor u een verrassend boeiende stad, lokale gidsen, een streekgebonden lunch en broodmaaltijd en boeiende bezoeken.

Een dag die u niet mag missen!

Een goedendag te Kortrijk**Praktisch**

08.00 vertrek aan ons heemhuis te Lille

10.00 verwelkoming met koffie in het café ‘Kortrijk 1302’

10.30 Geleide wandeling door het historisch stadscentrum

Een stadswandeling laat u kennismaken met de belangrijkste monumenten uit de Kortrijkse geschiedenis. U bezoekt de historische zalen van het stadhuis met zijn prachtige schouwen en muurschilderingen. Op de Grote Markt houdt u halt bij het belfort, waar Manten en Kalle de uren slaan. Honderd meter verder gaat u een oase van rust en stilte midden in het stadscentrum binnen, het unieke begijnhof Sint-Elisabeth. In de nabijgelegen 13^{de}-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar rijk interieur, bezoekt U zeker de fascinerende Gravenkapel. Bij de majestueuze Broeltorens, de enige overblijfselen van de oudste stadsvesting, eindigt ons bezoek.

12.30 Middagmaal: Soep van de dag

Stoverij op zijn Vlaams met Rodenbachbier

Koffie en kalletaart

Dranken ten laste van de verbruiker.

14.15 Bezoek aan het “Vlas-, kant- en linnenmuseum” met gids

In het Vlasmuseum ziet u de evolutie van de vlasteelt, -bewerking en –verwerking, van lijnzaad tot linnen, in 26 aantrekkelijke taferelen met een 60-tal levensechte personages met authentieke kledij en werktuigen. Het vlasverhaal kent een boeiend vervolg in het Kant- en Linnenmuseum. Hier ziet u het gebruik van sierlinnen, kant en naaldwerk doorheen het leven van het Vlaamse volk, vanaf de wieg tot aan het sterfbed in hyperrealistische taferelen en levensechte portretbeelden. Dit alles becommentarieerd door professionele gidsen.

17.30 Bezoek aan de “Preetjesmolen” met gids.

Deze vlasmolen, gebouwd in 1866, is momenteel de enige vlaszwingelmolen in Europa en vermoedelijk uniek in de wereld. Het zwingelen van het vlas dient om de gebroken houtdeeltjes door een kappende beweging uit het gebrakelde vlas te slaan zodat de vezels volledig vrijkomen.

De bezoeken van de namiddag zullen, evenals deze van de voormiddag, in twee groepen gebeuren. Voor de namiddagbezoeken begint de eerste groep met het museum terwijl de tweede groep de vlasmolen bezoekt.

18.30 Broodmaaltijd: Wit- en bruinbrood

Kaas, ham, paté

Koffie en thee naar believen

Einde van het bezoek en rit huiswaarts.

Deelname in de onkosten: Leden: 45 euro

Niet-leden: 60 euro

**Inschrijven vóór 25 augustus 2007 bij Jos Willems, Heieind 7, Lille
Tel.: 014880266**