

HEEMKUNDIGE KRING

“Norbert de Vrijter” Lille vzw

België – Belgique
P.B.
2275 Lille
BC 6717



Driemaandelijks contactblad

Vijfentwintigste jaargang nr. 98/3,
November 2007

Afgiftekantoor: 2275 Lille

Verantwoordelijke uitgever:
Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” vzw
p.a. Rosette Dillen, Moereind 22, 2275 Lille
Bankrek.: 979-0878854-39

In dit nummer

- ❖ Cursus heemkundige kring
- ❖ Beknopt verslag Lourdesbedevaart Frans Herygers
- ❖ Dringende oproep Lilse cafés
- ❖ Hoe zeg Je?
- ❖ Kids-news
- ❖ Verslag heemkundige uitstap
- ❖ Litteratuur en funeraire archeologie te Poederlee
- ❖ Diversen

Activiteiten

- ❖ **Dinsdagen 6, 13 en 27 november:** Lessenreeks
- ❖ **Zaterdag 10 november:** Herfstuitstap kerkhof Poederlee
- ❖ **Zaterdag 23 en zondag 24 februari 2008:** Voorstelling jaarboek 2007

Bestuur

Voorzitter	: Rosette Dillen, Moereind 22, Wechelderzande. 03/312.49.03.
Ondervoorzitter	: Walter Driesen, Ter Varentstraat 28, 2640 Mortsel. 03/8884412.
Secretaris	: Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille. 014/88.39.09
Penningmeester	: Jos Willems, Heiend 7, Lille. 014/88.02.66.
Bibliothecaris	: Vic Van Duppen, Middelveld 27, Gierle. 014/55.51.57.
Bestuursleden	: Wim Peeters, Kloosterstraat 26, Gierle. 014/55.33.55. Jules Van Olmen, Vlimmersebaan 58, Wechelderzande. 03/312.07.80. Jos Geysen, Zagerijstraat 35, Lille. 014/88.10.79. Alex Vercammen, Boskapelstraat 98, Lille. 014/882375

Vragen over onze werking? Contacteer ons!

E-mailadres: louis.bertels@skynet.be

Informatie Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter" vzw is op 1 maart 1983 opgericht en heeft tot doel zich toe te leggen op het bewaren, bestuderen, verzamelen, bekendmaken en het doen waarderen van het heem, de oudheidkunde, de geschiedenis en de volkskunde van de deelgemeenten Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande.

Het lidgeld bedraagt **15 euro** per jaar. Hiervoor ontvangt u de 4 contactbladen en het jaarboek waarvoor u in het begin van het werkjaar intekent.

U bent ook steeds welkom in ons heemhuis "De Vrijter", Rechtestraat 7, 2275 Lille.

Elke 3^{de} dinsdag van de maand staan de deuren open van 19.30u tot 22u. Wij helpen u graag verder. In juli en augustus is het heemhuis gesloten.

De uitgever heeft er naar gestreefd auteursrechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Diegene die meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich alsnog tot de uitgever te wenden.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook mits vermelding van de naam van de auteur en de jaargang van de Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter".

JAARPROGRAMMA 2007

Dinsdagen 6, 13 en 27 november 2007: lessenreeks

Zaterdag 10 november 2007: herfsttuitstap kerkhof Poederlee

Zaterdag en zondag 23 en 24 februari 2008: voorstelling jaarboek 2007

Cursus Heemkundige Kring!



Onze heemkundige kring geeft in november gedurende 3 dinsdagen weer een cursus. Deze keer gaat het in de eerste les op 6 november 2007 over Numismatica. Dit is de studie van munten, penningen en medailles. Deze les wordt gegeven door Leopold Verbist van de muntenclub “Numismatica” uit Herentals. Deelnemers kunnen ook hun eigen munten meebrengen om te analyseren. De 2 overige lessen op 13 en 27 november worden gegeven door Nico Paepen. Eén van deze lessen gaat over chronologie. Iedereen weet wel dat we nu in het jaar 2007 leven, maar dat was vroeger lang niet zo eenvoudig als dat! De chronologie is de wetenschap die de tijdrekenkunde bestudeert. Nico zal hierover een korte inleiding geven. De tweede les op 27 november gaat over de “Territoriale omschrijvingen in het ancien regime”. Wat is een parochie, een dorp, een aard, een gericht, een heerlijkheid, enz.? Dit lijken eenvoudige vragen maar toch zijn er heel wat nuances bij te maken. Gedurende deze les zal je daar heel wat wijzer in worden. Deze avonden zijn bedoeld voor beginnende geschiedenisliefhebbers, zonder enige voorkennis. We willen de drempel zo laag mogelijk houden. Je dient enkel kladpapier, schrijfgerei en een gezonde dosis interesse mee te brengen. We vragen wel uw deelname op voorhand te melden bij Jos Willems, Heiend 7, Lille, tel.: 014/88.02.66 of per mail naar louis.bertels@skynet.be. Deelname in de kosten voor deze 3 dagen is 2 € voor onze leden en 4 € voor de niet-leden. Waar: Heemhuis de Vrijter, Rechtestraat 7, 2275 Lille. Wanneer: Op de dinsdagen 6, 13 en 27 november telkens om 20.00 uur.

Doodsbeeldjes

De heemkundige kring wil zijn leden er van op de hoogte brengen dat zij de doodsbeeldjes die in hun bezit zijn, gerangschikt hebben. Deze kaartjes zijn vrij te raadplegen elke derde dinsdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) in ons heemhuis. Wij stellen ons heemhuis dan open van 19.30 tot 22.00 uur. Zowel leden als niet-leden kunnen gratis opzoeken doen. Wij beschikken over de boeken van de burgerlijke stand tot 1900 van de 4 deelgemeenten. Ook de parochieregisters van onze deelgemeenten hebben we, evenals enkele van onze buurgemeenten. Daarbuiten hebben we nog een hele verzameling foto's geklasseerd en hebben we nog diverse naslagwerken

Rijksarchief Antwerpen: verhuis naar Rijksarchief Beveren

Het Rijksarchief Antwerpen wordt in de komende jaren gerestaureerd, gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouw. Dit alles is ingegeven door de voortdurende zorg om waardevolle archieven in optimale omstandigheden te bewaren. Tegelijk willen zij de lezers beter in staat stellen om in een comfortabele en efficiënte werkomgeving hun opzoekingen te verrichten.

Een dergelijk grootschalig project kan helaas niet gerealiseerd worden zonder hinder te veroorzaken. Zij verontschuldigen zich alvast voor het ongemak dat deze operatie zal veroorzaken, maar durven tegelijk ons begrip vragen voor deze tijdelijke situatie, die uiteindelijk iedereen ten goede zal komen.

Concreet staat het volgende te gebeuren. Het Rijksarchief Antwerpen wordt in de komende maanden overgebracht naar het Rijksarchief te Beveren. Vanaf dinsdag 30 oktober 2007 zullen de lezers terecht kunnen in het Rijksarchief te Beveren.

Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken beëindigd zijn tegen eind 2010: dan heropent het Rijksarchief Antwerpen feestelijk zijn deuren, in een totaal nieuw kader!

Tijdelijke leeszaal voor genealogen in de Sanderusstraat, vanaf 30 oktober.

Om de hinder voor onze bezoekers enigszins te beperken, komt er – speciaal voor genealogisch onderzoek – een tijdelijke leeszaal in de Sanderusstraat 81-85 te Antwerpen. Daar zullen, eveneens vanaf 30 oktober 2007 en op de gewone openingstijden, al de microfilms, duplicaten en genealogische toegangen (klappers) te consulteren zijn. Originële archiefstukken kan u daar evenwel niet aanvragen.

ADRESWIJZIGINGEN!!!

Om ongemakken te vermijden vragen wij aan al onze leden om bij adreswijziging hun nieuw adres zo snel mogelijk door te geven aan een van de bestuursleden.

Dank bij voorbaat.

Beknopt verslag van zijn bedevaart naar Lourdes met Ziekenzorg door ons oudste lid Frans Herygers

Te 14.00 uur opgestegen in Zaventem en te Lourdes-Tarbes geland om 15.10 uur. Dan naar Lourdes gereden met de bus en verwelkomd in Hotel LEZ ROSIERS, daarna avondmaal en kennismaking.

Donderdag 5 juli 2007 te 10.00 uur openingsviering in Sint-Pius X, de ondergrondse kerk. Om 17.00 uur Sacramentsprocessie.

Vrijdag 08.30 Mariahulde in St.-Pius. Te 14.00 uur uitstap naar de bergen, zo'n 2000 m hoogte met de bus. 's Avonds in het hotel werd ik door ziekenzorg gehuldigd omdat ik de oudste deelnemer van onze groep was met bloemen en de nodige kussen van Ziekenzorg met een cadeau van de groep. Intussen was er een bedevaart van Chartres, 100 km boven Parijs, aangekomen en er volgde een vriendelijke begroeting.

Zaterdag te 09.00 uur mis met ziekenzalving in de ondergrondse kerk St.-Pius X.

's Middags aan tafel beleefde ik een van de aandoenlijkste momenten uit mijn leven. De bedevaarders van Chartres hadden een man die verjaarde, 80 jaar werd en die werd gehuldigd door de bisschop van Chartres. Dan kwam men daar met een taart van ongeveer 80 cm aangereden en onder luid applaus door de madame van het hotel overhandigd. Maar nu komt de verrassing voor mij. Dezelfde dienststers kwamen weer binnen met eenzelfde taart en dezelfde ceremonie. Weer kwam de madame van het hotel en ze gaf mij drie kussen en met de de bijhorende hulde werd de taart aangesneden en verdeeld.

Intussen drong het tot de Fransen door dat ik ook gehuldigd werd en kwamen de madammen mij ook kussen en wilden met mij een rondedans doen. Zelfs de bisschop kwam mij de hand drukken en gezondheid toewensen. Intussen werd ik wel door 30 à 40 mensen gefotografeerd. Dat gaf mij een onbeschrijfelijk gevoel en ik was tot tranen toe bewogen. Waar had ik dat toch verdiend? Ik heb dan zo goed mogelijk ieder bedankt. Ook de Fransen juichten mij toe en dan werd de taart aangesneden en smakelijk opgegeten maar er was nog over na iedereen nog eens te bedanken zeker ook mijn engelbewaarder en zeker mijn liefste nichtje, die mij al die dagen vertroeteld heeft en mij overal met de rolstoel naartoe bracht. Ze had soms veel moeite om mij naar boven te duwen maar kreeg dan steun van verpleegsters en helpers van Ziekenzorg.

Wij hebben dan die avond nog de kaarskensprocessie meegedaan met enorm veel volk, uit vele landen, dat een geweldige indruk maakte. En ik had het voordeel dat ik als rolstoelgebruiker naar voren gebracht werd tussen de honderden zieken en oude mensen om alzo vanop de eerste rangen de zegen te mogen ontvangen van de bisschop. Wij hadden voor de processie afscheid genomen van Onze-Lieve-Vrouw aan de grot.

Dan zondag 8 juli hadden wij nog een heilige mis met zending in de kerk over de gave Bernadette Carmel te 10.30 uur. Dan was onze bedevaart gedaan en op de middag nog een lekker middagmaal en in de namiddag nog wat nagenieten van die heerlijke dagen. Om 16.00 uur nog een vieruurtje in de hal.

Ik persoonlijk ging madam nog eens bedanken voor haar grote taart. Zij verstond geen Vlaams, maar haar echtgenoot zat op zijn bureel en die kon wat Vlaams en antwoordde in haar plaats. 't Is kij volgend jaar terugkom alleen al om de vele kussen die gij gekrege heb. Dan met de bus naar Tarbes vlieghaven en kwart voor acht de lucht in op 11 km hoogte en kwart na negen in Zaventem geland.

Zeer tevreden en content over de bedevaart en terug naar huis.

Frans Herygers, 93 jaar

Dringende oproep: Lilse cafés!

De Heemkundige Kring wil nog meer gegevens verzamelen over de Lilse cafés. (Zie vorige contactbladen.)

We kregen al diverse reacties. We danken iedereen die al reageerde hiervoor en vragen nogmaals de medewerking van onze andere leden. Alle info is welkom!

Hieronder vindt u een aantal cafés waar we al graag wat meer info over zouden krijgen.

Vooraf de plaatsen waar nog vraagtekens staan zouden we graag invullen.

Geef een seintje aan Jos Willems, Heiend 7 te Lille (Tel.: 014/880266) of stuur een mailtje naar Louis.bertels@skynet.be.

Foto's of doodsprentjes komen we, indien gewenst, persoonlijk afhalen. U krijgt deze binnen de maand terug nadat wij alles ingescand hebben. Indien er fouten in de tekst voorkomen, zouden we het ook ten eerste op prijs stellen als u ons daar van op de hoogte brengt.

We danken jullie alvast voor jullie medewerking!

10. Gierlebaan 114: nu bewoond door Jos Van Wunsel – Paula van Echelpoel

Cafénaam : De Brug (?)
 Caféuitbaters : Frans Wouters (Sus) – Emma Wouters
 Beroepen : landbouwer herbergierster
 Graag nog : doodsprentjes van Emma Wouters.
 Foto van beiden
 Periode van uitbating: aanvang ca. 1909 einde 1915

Caféuitbaters : Frans Wouters – Catharina Van Genechten
 Beroepen : landbouwer herbergierster
 Graag nog : doodsprentjes van Catharina Van Genechten
 Foto van Catharina
 Periode van uitbating: aanvang 1916 einde 1932

Bij het derde huwelijk met Louisa Martens heeft Frans geen café meer gehouden. Zijn nieuwe vrouw wilde dit niet meer.

11. Heiend 16: nu wonen de uitbaters ernaast.

Cafénaam : Boemerang
 Caféuitbaters : Frans Wouters – Gusta Van Opstal
 Beroepen : arbeider herbergierster
 Graag nog : een foto van beiden
 Periode van uitbating: aanvang 1964 einde 1968

12. Heiend 33: nu woont er Erna Ooms.

Cafénaam : In den Driehoek
 Caféuitbaters : Ferdinand Cuylaerts – Mit Raeyens
 Beroepen : arbeider herbergierster
 Periode van uitbating: aanvang ca. 1948 einde ca. 1958

13. Heiend 77: nu bewoond door Frans Bertels – Maria Aerts

Cafénaam : De Wandeling
 Caféuitbaters : Gust Haemhouts – Leonie Mertens
 Beroepen : arbeider herbergierster
 Graag nog : doodsprentjes van Leonie Mertens

Foto's van beiden

Periode van uitbating: aanvang 1940 einde ca. 1970

14. Heiend 131: ?

Cafénaam : Denneweelde

Caféuitbaters : Robert Maeyninckx – Bertha Van Looy

Beroepen : arbeider herbergierster

Graag nog : foto van Robert Maeyninckx

15. Heiend 110: ?

Cafénaam : De Heidebloem

Caféuitbaters : Livinus Maeyninckx – Gusta Copmans

Beroepen : arbeider herbergierster

Hier is de Lilse voetbal begonnen.

16. Houtzijde 87: nu woont er Dirk Dox – Dymphna De Moor

Cafénaam : ?

Caféuitbaters : Alfons van Sprengel – Caroline Matheussen

Beroepen : landbouwer landbouwster

Graag nog : doodsprentjes van beiden

Periode van uitbating: aanvang 1916 einde 1938

Er lag een kegelbaan in de tuin.

17. Houtzijde 119: uitbaatster woont er nog

Cafénaam : De Boskant

Caféuitbaters : Leo Thys – Joanna Dockx

Beroepen : arbeider herbergierster

Graag nog : foto van beiden

Periode van uitbating: aanvang 1963 einde 1964

18. Kerkplein 3

Cafénaam : Parochiecentrum 'Sint Pieter'

Cafégeranten : Jef Bertels – Lutgard Breugelmans

Staf Heylen – Wieza Diels

Bart Cloots – Greet Van Gestel

Willy Goossens – Diane Van Loock

19. Kerkplein 5

Cafénaam : Onder de Toren

Caféuitbaters : Gust Sneyers – Pauline Olyslaegers

Beroepen : boswachter herbergierster

Graag nog : Periode van uitbating: aanvang ca. 1948 einde 1957

Geen café tussen 1957 en 1969

Cafénaam : Zanzibar

Caféuitbaters : Lucien Maeyninckx – Rosa Sneyers

Beroepen : herbergier zonder

Graag nog : foto van Lucien Maeyninckx

Periode van uitbating: aanvang 1969 einde 1979

Schenkeningen.

Karel Jansen heeft de diploma's van Karel Janssens, schoolhoofd in Klein Vorst geschonken. Van Herman Van Laer kregen we een naailap die gemaakt is door zijn grootmoeder Paulina Agemans, geboren in 1885 op 't Rolleke in Lille.

Polina Dockx uit Lille (weduwe Neefs) bezorgde ons zeer veel doodsprentjes.

Van de familie Fierens-Van Sprengel kregen we diverse foto's, doodsprentjes en doodsbrieven

Tenslotte gaf Monique van Loy uit Zoersel ons een foto van Alfons van Sprengel.

Lezing Benedikt Sas VVF 15 november

Benedikt Sas geeft voor het VVF op 15 november 2007 in het Kasteel de Renesse een lezing over "Genealogisch onderzoek op basis van archiefgegevens en DNA-analyse".

Hij doet dit aan de hand van zijn studie over de Kempense familie Sas.

Meer info kan je vinden op: www.vvf-kempen.be.

Kempenaars hebben diepe gronden

Genetische analyse maakt onderzoek naar oorsprong streekgenoten mogelijk

Benedikt Sas gebruikt genetisch onderzoek om de geschiedenis van zijn voorouders te achterhalen. Dergelijke DNA-analyse werpt ook een vreemd licht op de herkomst van enkele Kempense bevolkingsgroepen.

Foto Bert DE DEKEN

The image shows a newspaper clipping. At the top, a large headline reads "Kempenaars hebben diepe gronden". Below the headline, there is a sub-headline: "Genetische analyse maakt onderzoek naar oorsprong streekgenoten mogelijk". The main body of the clipping contains a short article about Benedikt Sas using genetic research to trace his ancestors' history. A photograph of Benedikt Sas, a man in a suit and glasses, sitting at a desk with a laptop, is positioned to the right of the text. The photo is credited to "Foto Bert DE DEKEN".

Hoe zeg je?

"Bamis"

Bamis is een samentrekking van Baafmis of Bavomis. Het is de feestdag van Sint-Bavo op 1 oktober. Sint-Bavo is de patroonheilige van de goede oogst en tijdens de oogstmaanden werd speciaal voor hem gebeden.

"Het is Bamisweer vandaag"

Omdat het op 1 oktober meestal slecht weer is, met veel wind en regen, is men deze uitdrukking gaan gebruiken voor echt hondenweer.

"Bamistijd"

Dit is een benaming voor het begin van de herfst. Vroeger trok de boer vanaf dan zijn rode slaapkleed aan, om het weer uit te laten rond Pasen. De vrouwen trokken op 1 oktober een blauwe rok aan bovenop hun traditionele kledij, ook tot Pasen.

"Bamispacht"

De pacht die op 1 oktober betaald werd. Vroeger moesten de boeren hun pachtgeld twee keer per jaar betalen en één van die betaaldagen was 1 oktober.

Bron: MOT-nieuws

KIDS-news

De maand oktober is traditioneel de maand van de herfststormen, waarbij hevige wind de blaadjes van de bomen blaast. We spreken over een storm vanaf een windkracht van 9 Beaufort.

Maar wie was nu die Beaufort ?

Sir Francis Beaufort, commandant van de Britse marine, ontwikkelde in 1805 een schaalverdeling om de kracht van de wind weer te geven. Hij maakte een indeling van 13 windsterkten door te kijken naar het gedrag van zijn schip, meer bepaald naar de zeilvoering van zijn fregat.

Zijn schaal ging van 'Geen vertier' (0 Beaufort) tot 'Zeilen waaien uit de lijken' (12 Beaufort). De 'lijken' zijn de zoomtouwen of randen van de zeilen en bij een orkaan scheurden die los. Later werd de schaal lichtjes aangepast, zodat je ook door waarnemingen op het land metingen kon doen. Vanaf 6 Beaufort had je dan 'problemen met paraplu's en hoeden waaien af'.

In 1946 evolueerde de Schaal van Beaufort van een windkrachtschaal naar een windsnelheidsschaal . Vanaf dan werd ze gebaseerd op de gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten op een hoogte van 10 meter boven de grond. Sindsdien wordt Beaufort overal ter wereld gebruikt om de snelheid van de wind aan te duiden.

Bron: MOT-nieuws

Verslag jaaruitstap naar Kortrijk zaterdag 8 september 2007

Zelfs met wegenwerken in het ene deel van het stadscentrum en een braderij in het andere, slaagt onze gids Jos erin, samen met de chauffeur, om ons keurig op tijd af te zetten op het Theaterplein. We worden om 10 uur in ‘de Komedie’ verwacht voor de traditionele koffie om de jaaruitstap op de correcte manier te beginnen. ‘De Komedie’ is een degelijk etablissement vlak naast de schouwburg. We worden hier trouwens ’s avonds terug verwacht voor de ‘broodmaaltijd’.



Eerst staat er een wandeling door het historische centrum van Kortrijk op het programma. De stadsgidsen zijn ondertussen ook gearriveerd, de groep verdeelt zich in twee (leuk idee met die twee kleuren) en we zijn er klaar voor. Een korte wandeling brengt ons naar het marktplein met het belfort en van daaruit gaat het verder naar de brug over de Leie. Even verder langs beide oevers van de Leie staan de welbekende Broeltorens, machtige getuigen van de middeleeuwse omwalling. Beide torens zijn verbonden met een smalle brug, waarop in het midden een beeld van de heilige Johannes Nepomucenus.

We zetten onze wandeling verder richting Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het is een vestingkerk in vroeggotiek, gebouwd in de 12e eeuw. Blijkbaar boerden de Kortrijkzanen niet slecht in latere eeuwen, want in het koor werden de eenvoudigere middeleeuwse pilaren weggestopt achter marmeren platen. De moeite waard is ook een kruisoprichting van Antoon Van Dijck. Naast het koor werd 100 jaar later de Gravenkapel, in hooggotiek, tegen de kerk aangebouwd.

Een wandeling door Kortrijk zonder een verwijzing naar 1302 is nooit compleet... Ergens doet me dit terugdenken aan mijn colleegetijd en het legendarische ‘Sinhet ende weset vro’ en het strijdlid ‘Jutho, vooruit’ van Arthur Meulemans: “Te Kortrijk in de beemden wordt ’t pleit beslecht, daar gaapt een graf voor vreemden of voor ons recht.” Aan het plafond van het koor zijn de ‘gulden sporen’ bevestigd die men op de Franse ridders heeft buitgemaakt. Ondertussen zijn het wel kopieën, want de originele waren reeds enkele jaren na de veldslag teruggehaald door de Fransen.

Via enkele rustige straatjes belanden we terug op het marktplein voor de volgende halte op onze wandeling, het stadhuis. Prachtig is de oude raadszaal met de majestueuze schouw als blikvanger. We bezoeken ook de huidige raadszaal, modern en functioneel. Een vergelijking van beide zalen maakt ons duidelijk welke enorme weg er is afgelegd tijdens de laatste tientallen jaren in het besturen – of moeten we het managen noemen? – van een stad of gemeente.

Nog één halte vóór het middageten: het Sint-Elisabethbegijnhof. Het ligt op een boogscheut van de markt, een oase van rust, het stadje in de stad. Een stukje Kortrijk dat de laatste honderden jaren niet meer is veranderd, even een verpozing in deze jachtige wereld. Het begijnhof van Kortrijk is een stratenbegijnhof, zoals Lier, en niet opgebouwd rond een plein, zoals Turnhout.

Het is ondertussen half een geworden, en tijd om terug te keren naar de Grote Markt. Hier bevindt zich het hotel voor het middageten, een plaatselijke specialiteit: stoverij op zijn Vlaams met Rodenbachbier. De afsluiter van de maaltijd, de ‘Kalletaart’, mag er ook wezen. De voornaamste ingrediënten zijn amandelspijs, abrikozen, appels, amandelschilfers en ook een scheutje Calvados. Het ligt in de etalages van de Kortrijkse bakkers sinds 1997.

Het namiddag programma ziet er ook weer uitnodigend uit: een bezoek aan het dubbelmuseum (het Nationaal Vlasmuseum en het Kant- en Linnenmuseum) en aan de ‘Preetjesmolen’.



De bus brengt ons eerst naar een gerestaureerd hoevecomplex waarin de twee musea gevestigd zijn. Eerst draaien we bij de entree linksaf, wat ons in het Nationaal Vlasmuseum brengt. Een erg pittoreske gids weet ons echt mee op sleeptouw te nemen door de – voor ons – onbekende wereld van het vlas. Stijn Streuvels’ ‘De Vlasschaard’ was mijn enige link. Een 26-tal taferelen geeft ons een volledig overzicht van de evolutie van de vlasteelt, -bewerking en -verwerking tot linnen weefsels.

Terug naar de ingang en nu naar rechts, naar het Kant- en Linnenmuseum. Dit museum is een logisch vervolg van het vorige. Het biedt op de eerste verdieping een overzicht van het gebruik van sierlinnen, kant en naaldwerk, eindproducten van het aanpalende Vlasmuseum, doorheen het leven van het Vlaamse volk, vanaf de wieg tot het sterfbed. Ook hier is alles uitgebeeld in realistisch opgebouwde taferelen. Op het gelijkvloers kunnen we een uitzonderlijke verzameling oude kant, damast en ander moois bewonderen.

In het complex bevindt zich ook een taverne en dat is altijd leuk meegenomen. Daarna terug de bus op voor nog een laatste bezoek, de ‘Preetjesmolen’. Het de waarschijnlijk enige nog werkende vlaswingelmolen in Europa. De huidige molen is een reconstructie uit 1996 van de oorspronkelijke molen uit 1866. Het is een kleine standaard molen, waarbij het mechanisme zich niet in de houten romp bevindt, zoals bij een gewone windmolen, maar wel op de begane grond. Rond de steunen is een gebouwtje opgetrokken waarin zich het mechanisme bevindt voor het zwingelen van het vlas.

Van hieruit terug naar de Theaterplaats in het centrum van Kortrijk voor de broodmaaltijd. Witbrood, bruinbrood, kaas, ham, paté, koffie, thee, voor elk wat wils. We zijn zeker zonder honger terug richting Lille vertrokken. Een waardige afsluiter voor deze weer eens zeer gesmaakte uitstap. We kijken al uit naar volgend jaar.

Alex Vercammen

Littekens en Funeraire Archeologie te Poederlee op zaterdag 10 november.

Een wandeling door een van onze dorpen kan, zonder veel literatuur te raadplegen al heel wat verrassende elementen aan het licht brengen. We willen dit doen te Poederlee.

Aan de hand van nu nog bestaande gebouwen, littekens in het landschap en geschiedkundige elementen (o.a. jaartallen in gevels) willen we U meenemen in de boeiende historie van een klein dorp.

In het verleden heeft de H.K. zich dermate ingezet voor het behoud van een deel van het kerkhof te Poederlee. Onze wandeling besluiten we dan ook in en rond de kerk waar we aandacht besteden aan verschilden merkwaardige grafmonumenten en hun herkomst.

Afspraak: Parking B van het Mollenhof te Poederlee
Zaterdag 10 november te 14.00 uur.

