

HEEMKUNDIGE KRING

“Norbert de Vrijter” Lille vzw

België – Belgique
P.B.
2275 Lille
BC 6717



Driemaandelijks contactblad

Vijfentwintigste jaargang nr. 99/4,
Februari 2008

Afgiftekantoor: 2275 Lille

Verantwoordelijke uitgever:
Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” vzw
p.a. Rosette Dillen, Moereind 22, 2275 Lille
Bankrek.: 979-0878854-39

In dit nummer

- ❖ Voorstelling jaarboek
- ❖ Overlijdensberichten van militairen van het Franse leger afkomstig uit het departement van de 2 Neten
- ❖ Verslag heemkundige uitstap Poederlee
- ❖ Erfgoedconvenant en erfgoeddag: Kempens karakter
- ❖ Lezing: hoe aten onze voorouders?
- ❖ Namiddaguitstap naar Lier
- ❖ Dringende oproep Lilse café's
- ❖ Diversen

Activiteiten

- ❖ **Zaterdag 1 en zondag 2 maart:** Voorstelling jaarboek 2007
- ❖ **Vrijdag 14 maart:** Lezing “Hoe aten onze voorouders?”
- ❖ **Zaterdag 13 april:** Erfgoeddag met als onderwerp: ‘Wordt verwacht’
- ❖ **Zaterdag 19 april:** Lente-uitstap: Lier

Bestuur

Voorzitter	: Rosette Dillen, Moereind 22, Wechelderzande. 03/312.49.03.
Ondervoorzitter	: Walter Driesen, Ter Varentstraat 28, 2640 Mortsel. 03/8884412.
Secretaris	: Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille. 014/88.39.09
Penningmeester	: Jos Willems, Heiend 7, Lille. 014/88.02.66.
Bibliothecaris	: Vic Van Duppen, Middelveld 27, Gierle. 014/55.51.57.
Bestuursleden	: Wim Peeters, Kloosterstraat 26, Gierle. 014/55.33.55. Jules Van Olmen, Vlimmersebaan 58, Wechelderzande. 03/312.07.80. Jos Geysen, Zagerijstraat 35, Lille. 014/88.10.79. Alex Vercammen, Boskapelstraat 98, Lille. 014/882375

Vragen over onze werking? Contacteer ons!

E-mailadres: louis.bertels@skynet.be

Informatie Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter" vzw is op 1 maart 1983 opgericht en heeft tot doel zich toe te leggen op het bewaren, bestuderen, verzamelen, bekendmaken en het doen waarderen van het heem, de oudheidkunde, de geschiedenis en de volkskunde van de deelgemeenten Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande.

Het lidgeld bedraagt **15 euro** per jaar. Hiervoor ontvangt u de 4 contactbladen en het jaarboek waarvoor u in het begin van het werkjaar intekent.

U bent ook steeds welkom in ons heemhuis "De Vrijter", Rechtestraat 7, 2275 Lille.

Elke 3^{de} dinsdag van de maand staan de deuren open van 19.30u tot 22u. Wij helpen u graag verder. In juli en augustus is het heemhuis gesloten.

De uitgever heeft er naar gestreefd auteursrechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Diegene die meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich alsnog tot de uitgever te wenden.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook mits vermelding van de naam van de auteur en de jaargang van de Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter".

JAARPROGRAMMA 2008

Zaterdag 1 en zondag 2 maart 2008: Voorstelling jaarboek 2007

Vrijdag 14 maart 2008: Lezing "Hoe aten onze voorouders?"

Zaterdag 13 april 2008: Erfgoeddag met als onderwerp: 'Wordt verwacht'

Zaterdag 19 april 2008: Lente-uitstap: Lier

Zaterdag 21 juni 2008: Zomeruitstap: Oelegem

Zondag 31 augustus 2008: Heksenboomfeesten en kinderheksenwandeling

Zaterdag 6 september 2008: Jaarreis naar Luik

Vrijdag 10 oktober 2008: Lille in beeld

Zaterdagen 18 en 25 oktober 2008: Krawatentocht

Dinsdagen 25 november, 2 en 9 december: Lessenreeks

Zaterdag 15 november 2008: Herfstuitstap naar "Schoonselhof"

Februari 2009: voorstelling jaarboek 2008

Voorstelling jaarboek 2007 in Parochiezaal Sint-Pieter op zaterdag 1 en zondag 2 maart 2008

Een jubileumuitgave is het geworden, ons vijftiengste jaarboek !

Vijftieng jaar actief pogen ons heemkundig erfgoed te bewaren door het op te sporen, te archiveren, te beschrijven en het aan zoveel mogelijk mensen kenbaar te maken. Dat willen we herdenken zoals het bij een jubileum past met een speciale uitgave nl. een kijk- en leesboek over het vroeger en het nu van onze gemeente.

Over elk van de deelgemeenten is een selectie van foto's gemaakt, die becommentarieerd werd en getoetst aan de huidige situatie. Het geeft een beeld van hoe onze gemeente evolueerde van landelijk dorp naar een gemoderniseerde samenleving.

Wat de heemkundige kring tijdens die vijftieng jaar heeft verwezenlijkt is best om fier over te zijn: vele publicaties en activiteiten allerhande. Daarom past het om bij zo'n jubileum dank te zeggen aan al diegenen die op een af andere manier zich verbonden wisten of weten met Lille, Gierle, Poederlee en Wechelderzande en ons met aanmoedigen, interesse of lidmaatschap steunen om verder het onbekende verleden te ontsluiten, waardoor wij allen het heden beter kunnen begrijpen en waarderen.

Vijftieng jaar geleden ging de kring van start en intussen hebben wij al van enkele actieve en creatieve bestuursleden definitief afscheid moeten nemen, hetgeen steeds een verlies betekende, maar andere en jongere namen hun plaats in en er wordt hard gewerkt door een enthousiaste ploeg. Wat wij realiseren is het werk van een gans team, dat onverdroten week na week zich inzet voor ons gezamenlijk project. Hiervoor past een welgemeend 'dank je wel' aan de hele groep.

Toch zou ik hier nog een oproep willen doen om uitbreiding van onze ploeg. Al wie enige interesse heeft en iets wil doen in zijn vrije momenten, meld u bij ons aan. Er is zeker een bezigheid die nog op u ligt te wachten.

Tot ziens op een van onze uitstappen, lezingen of lessen, want uw interesse is onze drijfveer voor meer en beter! Voor uw enthousiasme daar gaan we voor!

Waar: Parochiecentrum Sint-Pieter, Kerkplein 3, 2275 Lille.

Wanneer: Zaterdag 1 maart van 15.00 tot 18.00 uur.

Zondag 2 maart van 10.00 tot 18.00 uur

Inkom is gratis!

Voor de leden is er op zaterdag 1 maart een receptie voorzien van 14.00 tot 15.00 uur.

Rosette Dillen
voorzitter

Schenken.

Dirk Vingerhoets bezorgde ons oude krantenknipsels over het KWB.

Wis De Backer schonk ons diverse doodsbrieven.

Van Jozef Raeymakers-Vervecken kregen we diverse doodsprentjes.

De familie Neyens-Bertels gaf ons verschillende oude foto's.

En Staf Gils ten slotte heeft ons doodsprentjes gegeven.

Wij danken allen hartelijk voor hun steun aan de heemkundige kring.

Louis Bertels

Overlijdensberichten van militairen van het Franse leger afkomstig uit het Departement van de Twee Neten **Gierle - Lille – Poederlee - Wechelderzande**

Deze archiefstukken werden vroeger bewaard in het algemeen Rijksarchief van Brussel en werden op 2 oktober 1989 overgedragen aan het Rijksarchief van Antwerpen. De aan het rijksarchief overgedragen collectie uittreksels vangt aan met een mapje 'Nèthes Deux an 7' en loopt door tot 1817.

De kennisgeving van een overlijden van een militair diende te gebeuren op een formulier waarin de econoom of de directeur van het hospitaal bevestigde dat de genoemde militair was overleden en waarin de identiteit van de afgestorvene (zijn naam en voornamen, zijn geboorteplaats, zijn regiment en zijn graad, eventueel of hij een plaatsvervanger was) en de doodsoorzaak werd opgegeven. De commissaris van oorlog, bevoegd voor het politietoezicht in het hospitaal, diende het attest te bevestigen. De persoonsnamen zijn vaak verbasterd. Ook de identificatie van sommige geboorteplaatsen. In sommige gevallen worden soms de namen van de ouders vermeld. Dus deze lijst is ook dan niet 100% compleet, maar de geboorteplaats wel.

Verbastering van de gemeentenamen:

Gierle = Gerle – Gherlée – Giel – Gierel – Giles Girlée – Gourle Guirle Guirles.

Lille =Lilles.

Poederlee = Poudeles – Prooderle.

Wechelderzande = Wikelverlande.

Gierle

Bosch Frans, 122/17

- voltiguer 5e Regt. 2e Bat. 2^e Comp.
- Militair Hospitaal, Koningsberg, 16.11.1812, koorts.

Bosch Jan Baptist, 52/28

- Dragonder 25^e Inf.-Regt. 4^e Comp.
- Militair Hospitaal, Straatsburg, 12.11.1809, koorts.

Brunas Jacques, 21 jaar, 59/42

- Tirraillieurs 2^e Bat. 4^e Comp.
- Militair Hospitaal Val de Grace Paris, 27.09.1809, verwondingen.

Eijskens Victor, 21 jaar, 125/15 en 125/21

- Depentio?
- Voltiguer 11^e Regt.
- Cambrai, rue St.Julien nr.105, 03.10.1813.

Menten Henry, 54/19

- Fuselier 25^e Inf.-Regt. 5^e Bat.
- -Hospitaal Gent, 27.11.1809.

Stappaerts Joseph, 81/65

- Fuselier 1e Regt. Garde Impériale 1e bat.2e Comp.
- Tijdelijk Hospitaal Tolosa, 13.07.1812.

Lille

Aerts Adriaen, 24 jaar, 118/51

- Fuselier 75e Cohorte 1e Comp.
- Militair Hospitaal Breda, 06.02.1813.

Devarets Pierre Francois, 95/3

- Fuselier 100e Inf.-Regt. 4e Comp.
- Militair Hospitaal Valencia 04.12.1812, koorts.

Dockx Charles, 58/51

- Grenadier de La Garde Impériale 2e Bat. 3^e Comp
- Militair Hospitaal Passau, 28.10.1809, koorts.

Gerard Jacob, 26/1

- Fuselier 50e Regt. 3e Bat. 6e Comp.
- Militair Hospitaal Custrin (Pruisen), 08.12.1806, longontsteking.

Poels Charles, 20 jaar, 106/24

- Voltigeur 4e Bat. 8 regt.
- Militair Hospitaal Danzig, 19.04.1813, diaree.

Verhoeven Daniel, 99/28

- Korporaal 1e Comp. 6e Bat. 82e Inf.-Regt.
- Militair Hospitaal Mainz, 23.12.1813, koorts.

Poederlee

Pole Jan, 22 jaar, 146/11

- Vaandelvluchtige
- Burgerlijk Hospitaal St.Nicolas Verdun, 20.02.1814, koorts.

Vanden Busch Pierre, 22 jaar, 110/2 en 110/54

- Vaandelvluchtige Garde Impériale
- Burgerlijk Hospitaal Keulen, 27.07.1813.

Wechelderzande

Loos Guillaume, 20 jaar, 116/12

- Dragonder 2^e Regt. 5^e Comp.
- Burgerlijk Hospitaal Maastricht 13.09.1806.

Pouls (Poels) Pierre, 22 jaar, 126/70

- Fuselier 25^e Inf.-Regt. 5^e Bat. 4^e Comp.
- Burgerlijk Hospitaal Gent 16.10.1809, Typhus.



Bron: Rijksarchief Antwerpen fonds, overlijdensberichten van militairen van het Franse leger afkomstig uit het Departement van de Twee Neten. Gilbert De Lille, alfabetische toegang op de namen van de overledenen en op hun geboorteplaats, 2001.

Verlag van de namiddaguitstap in Poederlee op 10 november 2007

Vandaag wordt het een beetje een thuismatch, we blijven in Groot-Lille. Walter Driesen, geboren en getogen in Poederlee is onze gids voor de namiddag. Een hele morgen regen, maar we blijven hopen voor de namiddag. En inderdaad, geen regen meer, wanneer om twee uur twintig geïnteresseerden op het appèl verschijnen aan het Mollenhof.

Het gaat eerst richting Wijngaard, naar het klooster en vandaar verder naar de Biezenhoek, waar Walter ons erop attent maakt dat de boerderij van onze eeuweling eigenlijk met de voorkant naar achter staat. Het feit dat hier vroeger de brouwerij van Wouters gevestigd was, heeft hier alles mee te maken. Ook zou de Biezenhoek het vroegste centrum geweest zijn van Poederlee.

Op het plein aan het begin van de Biezenhoek houden we even halt aan de regenput, die opgegraven werd aan de Regendonck. Interessant is de aanwezigheid nog van het eiken wiel waarop de putmuur gebouwd werd en dan stelselmatig verder werd uitgegraven. Doorheen de geschiedenis van de bewoning van de huizen komen dikwijls de typische Poederleese namen terug, zoals Van Goubergen, Wouters, Goossens.

Niet echt op de route, maar toch het vermelden waard, is de ‘Villa Tricot’. Hij was de eerste professor die in Leuven die geschiedenis van de geneeskunde doceerde. Zijn grootvader was stationschef in Bouwel.

Terwijl we, nog steeds zonder regen, langs het Dorp naar het oud gemeentehuis wandelen, weet Walter ons te boeien met allerlei weetjes over de huizen die we passeren en hun (vroegere) bewoners. Ooit erop gelet dat er in de zijgevel bij ‘Marie-Thérèse’ een gedenkplaat is ingemetseld?

In het gemeentehuis eist het schilderij van Reginald Gosling onze volledige aandacht op. Het is een olieverfschilderij die rechtstreeks op de muur is aangebracht en een panorama biedt over Poederlee, gezien vanuit de Heikant. Hij nam wel de artistieke vrijheid om – op een geslaagde wijze – de Heggekapel erin te verwerken.

Walter weet ons ook nog te vertellen dat er ooit in het linkse gedeelte van wat nu ‘Casa Luna’ is, een sigarenfabriekje gevestigd was.

Het kerkhof, of wat er nog van rest, is ons volgende doel. De meest waardevolle zerken zijn samengebracht aan de zuidkant van de kerk. Achter elke naam staat een verhaal over gewone mensen van Poederlee. We komen ook te weten dat het hoekje, juist buiten de kerkhofmuur, waar nu de frituur staat, destijds gebruikt werd – het was ongewijde grond – om ongedoopte kinderen te begraven. Voorzover men heeft kunnen nagaan is het nooit gebruikt geweest.

Gilles de Pelichy, die slechts zes jaar in Poederlee vertoefde in ‘Villa Tricot’, heeft wel degelijk zijn stempel gedrukt op dit kerkhof met zijn grafkelder.

Na nog een bezoek aan de kerk sluiten we onze – droge – wandeling af waar we begonnen zijn, in het Mollenhof. En zeggen dat het regent wanneer we wat later terug naar huis trekken...

Alex Vercammen

Erfgoedconvenant en Erfgoeddag: Kempens Karakter.

Sinds enkele maanden werken enkele leden van onze Heemkundige Kring mee aan een erfgoedconvenant, opgezet door zeven gemeenten: Lille, Herentals, Vorselaar, Herenthout, Nijlen, Grobbendonk en Nijlen. Hiervoor werd samen met het gemeentebestuur o.l.v. schepenen An Van Mechelen een inventaris van het bestaande erfgoed, zowel materieel als immaterieel, opgesteld. De zes andere gemeenten deden hetzelfde zodat op die manier een uitgebreide streekinventaris kon worden opgesteld. Bedoeling is dit werkstuk te gebruiken als dossier voor de verwerving van een project, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap: het erfgoedconvenant.

Hierdoor wordt het materieel mogelijk nog meer bestaand en overgebleven erfgoed te inventariseren en te bewaren en het bestaande erfgoed te ontsluiten. Hierbij wordt gedacht aan beeldenbanken, lesprojecten voor de lagere scholen enz. Wanneer de buit binnen is, leest u nog meer over het wat en het hoe.

Als voorbereiding werd, naast de samenwerking met het gemeentebestuur, ook in regionale werkgroepen gewerkt. Zo werd er gewerkt rond het landschappelijk erfgoed, de volksgebruiken en ambacht & nijverheid. In elk van deze werkgroepen was een lid van ons bestuur actief. Daarnaast nam de voorzitter, samen met de schepenen van cultuur, deel aan de vergaderingen van de stuurgroep. Wij zijn fier dat onze Heemkundige Kring mede zijn stempel heeft kunnen drukken op een project dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Maar daarmee is de kous niet af!

In het kader van dit erfgoedgebeuren zullen de samenwerkende gemeenten een **tentoonstelling** opzetten tijdens het erfgoedweekend op **15 en 16 maart 2008** onder het motto: **WORDT VERWACHT.**

In de gebouwen van het oude moederhuis te Herentals zal een tentoonstelling worden uitgebouwd over alles wat te maken heeft met 'geboorte' en al wat er mee te maken had/heeft. Niet alleen voorwerpen: doopjurken, doopprentjes, geschenken, medische apparatuur, wiegen en kinderwagens... Maar ook verhalen over gebruiken rond de doop, de geboorte en de naamgeving moeten aan de orde komen.

Daarom doen we een oproep op u!

Hebt u voorwerpen i.v.m. verwachting, geboorte, doop of naamgeving die u wil uitlenen voor deze tentoonstelling? Of kent u nog de namen of verhalen over bakels, vroedvrouwen, taboes of over het aangeven van een geboorte? Laat het ons weten. Een seintje aan een der bestuursleden volstaat.

Zo kunnen we ook dit erfgoed inventariseren en uw verhalen bewaren voor de toekomst. Zo draagt u ook uw steentje bij tot het bewaren van wat nog leeft of nog tekenen van leven vertoont: ons erfgoed.

Op 25 maart om 20.00u zullen een aantal diamantslijpers uit onze gemeente in W.Z.C. Lindelo, Lindelstraat 10 in Lille een vertelavond stofferen o.l.v. Jeroen Janssens n.a.v. het project "Schitterend Geslepen". Dit project maakt uit maakt deel uit van het Erfgoedproject waaraan ook onze gemeente deelneemt. De diamantnijverheid is bijna volledig uit onze gemeente verdwenen, maar nog niet zo lang geleden was het hier een bloeiende nijverheid. Allen daarheen !

Lezing 14 maart 2008 in Lindelo om 20.00 u

‘Hoe aten onze voorouders?’ Wij zijn ooggetuigen aan de hand van schilderijen.

Naar goede gewoonte willen wij jullie ook dit voorjaar meenemen in ons verleden aan de hand van een lezing . Etienne Mahieu zal ons onderhouden over de eetgewoonten van onze voorouders en wat daar allemaal mee gepaard gaat.

Beschaving is een lange evolutie en wat wij vandaag als normaal en elementair vinden, was dat vroeger niet *of...was anders*. Eetgewoonten, tafelmanieren, tafelgerei, tafeletiquette, zijn voortdurend in verandering. Nieuwe uitvindingen *deden* alweer nieuwe regels *en gewoonten* ontstaan.

Schilderijen zijn getuigen uit een verleden, het beeld van toen is vastgelegd. Aan de hand van *die beelden, gemaakt door ooggetuigen*, zal hij zijn betoog houden. Wat bracht men op tafel, hoe at men in de verschillende klassen van de maatschappij? ...

Wat Etienne Mahieu juist in petto heeft, is ook voor ons nog een raadsel, maar dat hij boeiend kan vertellen, dat hij veel weet, dat hij door heemkunde gebeten is, dat weten wij zeker. *Hij zal jullie op een andere manier naar schilderijen en gravures leren kijken en op een soms ludieke manier op verrassende details wijzen. Schilderijen tonen soms veel meer dan wat er op staat...*

Laat de tv die avond voor wat hij is en kom naar W.Z.C. Lindelo, Lindelostraat 10 in Lille om samen met ons in het verleden te gaan kijken. Een gezellige babbel met aangenaam gezelschap en een lekker drankje maken er zeker een geslaagd avondje van.

Tot dan !

Rosette Dillen

GEZOCHT: TUINKABOUTERS!

U leest het goed!

De heemkundige kring is op zoek naar tuinkabouters.

Wij hebben deze nodig voor de kinderheksenwandeling die we gaan organiseren. De staat van de kabouters is niet van belang. De enige vereiste die we stellen, is dat ze van steen zijn. Dus geen plastic exemplaren!

Als u dus nog ergens een tuinkabouter in een verdwaalde hoek of op zolder hebt staan, zouden wij het zeer op prijs stellen als u die ons bezorgt.

U kan deze steeds afgeven bij Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille of bij een van de andere bestuursleden. Wij kunnen ze ook komen afhalen.

Telefoneer dan even op tel.nr. 014/883909 of stuur een mailtje naar Louis.bertels@skynet.be.

Benieuwd geworden wat we met die kabouters juist gaan doen?

Kom dan naar het jaargetijde aan de heksenboom op het 't Rolleke aan de brug over de E34. Dat is dit jaar op zondag 31 augustus 2008.

Vergeet vooral ook niet uw (klein)kinderen mee te brengen!



Louis Bertels

Namiddaguitstap naar Lier op 19 april 2008.



Onze eerste namiddaguitstap van 2008 brengt ons naar Lier, de Pallieterstad, Lierke Plezierke. Iedereen kent ongetwijfeld de Zimmertoren, de Sint-Gummaruskerk, het intieme begijnhof. Al deze bezienswaardigheden vormen nu eens niet het hoofddoel van deze rondwandeling. Waarvoor gaan we dan wel naar Lier? Samen met de plaatselijke gids gaan we op



ontdekking naar 'Verborgene hoekjes in de vroegere volksbuurten'. Wat we allemaal gaan zien tijdens deze twee uur durende wandeling kan ik nu niet zeggen. Het moeten namelijk verborgene hoekjes blijven... we laten ons verrassen.

PRAKTISCH

Waar, wanneer?

- We worden verwacht aan het stadhuis op de Grote Markt op zaterdag 19 april om 14.00 uur. De wandeling duurt ongeveer twee uur (tot vier uur).

Hoe daar geraken?

Met de wagen:

- We komen weer samen aan het heemhuis om 13.00 uur en we kunnen desgewenst aan carpooling doen. Rechtstreeks naar Lier rijden is natuurlijk ook altijd mogelijk.
- Betalend parkeren is mogelijk op de Grote Markt of in het centrum van Lier.
- Er is ook een gratis parkeerplaats aan de Hoogveldweg. Deze parking bevindt zich vlak bij de ring, aan het kruispunt met de Aarschotsesteenweg. Je volgt hier richting 'Centrum'. Vanaf de parking volg je de Aarschotsesteenweg richting centrum en via het Zimmerplein of de Werft kom je dan op de Grote Markt. Reken op ruim een kwartier wandelen.

Met de trein:

- Je kan er ook makkelijk geraken door de trein te nemen in Tielen (of eventueel in Herentals). Vertrek in Tielen is 13.13 uur (13.21 uur in Herentals). Aankomst in Lier om 13.40 uur. Vanuit het station bereik je de Markt via de Antwerpsestraat na een klein kwartier wandelen. Ideaal dus om rond twee uur bij het stadhuis aan te komen.
- Terug naar Tielen: vertrek vanuit Lier om 17.20 uur.

Wat kost dat?

- We vragen voor deze namiddag een bijdrage in de kosten van 2 euro per persoon, ter plaatse te betalen.

We hopen jullie daar talrijk te zien opdagen. Tot dan.

Alex Vercammen

Dringende oproep: Lilse cafés!

De Heemkundige Kring is van plan in de toekomst een boek “in woord en beeld” te laten verschijnen over de Lilse cafés, en wil daarin zo juist mogelijk zijn.

Daarom vraagt zij aan iedereen die daarover nog iets weet, zoals verhalen en gebeurtenissen of foto's en doodsprentjes van de uitbaters het ons te bezorgen.

Geef een seintje aan Jos Willems, Heiend 7, te Lille (tel. 014/880266) of stuur een mailtje naar Louis.bertels@skynet.be.

Foto's en doodsprentjes krijgt u zonder fout terug, nadat we ze ingescand hebben.

We verwachten vele oproepen en danken u voor uw medewerking.

Wat zoeken we nog?

Doodsbeeldjes van:

Catharina Peeters (°Gierle, 6/4/1867) x Frans Caers

Frans Caers (°Lille, 10/1/1865) x Catharine Peeters

Frans August Kaers (°Lille, 11/9/1856) x Paulina Buylinckx

Paulina Buylinckx (°Westmalle, 21/8/1897) x Frans August Kaers

Alphonsius Carolus Jacobs (°Lille, 16/2/1887) x Maria Melania Van den Broeck

Maria Melania Van den Broeck (°Lille, 23/8/1887) x Alphonsius Carolus Jacobs

Jan Alfons Mariën (°Lille, 24/9/1881) x Maria Theresia Wouters

Maria Theresia Wouters (°Lille, 7/8/1882) x Jan Alfons Mariën

Maria Remeysen (°Merksplas 6/8/1909) x Ferdinand Cuylaerts

Catharina Lambrechts (° ?) x Petrus Franciscus Van de Gender

Frans August Sas (°Lille, 13/2/1861) x Maria Regina Mercelis

Foto's van:

Aloysius Van Hemel x Celina Theresia Eyskens

Celina Theresia Eyskens x Aloysius Van Hemel

Karel Caers x Catharina Peeters

Catharina Peeters x Karel Caers

Frans August Kaers x Paulina Buylinckx

Paulina Buylinckx x Frans August Kaers

Joannes Augustinus Verellen x Maria Paulina Goossens

Maria Paulina Goossens x Joannes Augustinus Verellen

Stephania Proost x Joannes Franciscus

Maria Josephina Kaers x Joannes Baptista Geentjens

Anna Ludovica Proost x August Van Rooy

Catharina Augusta Ludovica Van Genechten x Franciscus Wouters

Jozef Jacobs x Maria Jacobs xx Josephina Van der Auwera

Maria Jacobs x Jozef Jacobs

Josephina Van der Auwera x Jozef Jacobs

Jan Alfons Mariën x Maria Theresia Wouters

Maria Theresia Wouters x Jan Alfons Mariën

Catharina Lambrechts x Petrus Franciscus Van de Gender

Frans August Sas x Maria Regina Mercelis

Franciscus Van den Broeck x Maria Eyskens

Maria Eyskens x Franciscus Van den Broeck

Frans August Sas x Maria Regina Mercelis

Maria Regina Mercelis x Frans August Sas

Bericht aan onze leden zelfstandigen

De Heemkundige Kring wil de leden zelfstandigen danken voor hun sponsoring van onze contactbladen van het werkjaar 2007.

Vier maal per jaar verschijnt ons contactblad op een oplage van meer dan vijfhonderd exemplaren. Zonder uw sponsoring zou dit niet mogelijk zijn.

Daarom zijn we zo vrij opnieuw een beroep te doen op u voor het volgende werkjaar. Indien u dit wenst, kan u ons opnieuw steunen door een advertentie te plaatsen in ons driemaandelijks blad. Deze zal dan in de volledige jaargang (4 nummers) verschijnen vanaf mei 2008.

De vooropgestelde prijs bedraagt:

1/8 van een A4 voor	20€
1/4 " " " "	30€
1/2 " " " "	60€
1/1 " " " "	120€

Dit bedrag kan u storten op onze bankrekening 979-0878854-39 met vermelding “sponsoring contactblad” voor 15 maart 2008.

De vormgeving van uw reclame kan u dan best in de brievenbus van het ‘Heemhuis de Vrijter’, Rechtestraat 7 deponeren of opsturen naar Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” Lille vzw, p/a Louis Bertels, Valvekenstraat nr. 20, 2275 Lille.

Indien u het wenst kan, na een telefoontje, een van onze bestuursleden uw tekst ook komen afhalen. Wij dienen wel uiterlijk 15 maart 2008 in het bezit te zijn van uw reclame!!!

Wij danken u alvast voor uw financiële steun.

Het bestuur

Krawatentocht

Zoals je op het laatste blad kunt zien, heeft de heemkundige kring haar heksenwandelingen, na enkele jaren onderbreking in een nieuw kleedje gestoken.

We hebben de wandelingen herdoopt in “Krawatentocht”. Deze benaming dekt namelijk beter de inhoud van onze wandelingen. De route is ingekort naar een 2 uur durende avondwandeling in de bossen rond de Rollekensbergen. Tijdens deze rondleiding komt u nog in aanraking met een paar vertrouwde verhalen maar zult u voornamelijk kennismaken met diverse nieuwe sagen en legenden die zich in de Kempen afgespeeld hebben.

De “Krawatentochten” zullen plaatshebben op de zaterdagen 18 en 25 oktober 2008. We vertrekken aan de waterskiclub op het Rolleken tussen 19.00 en 20.00 uur.

Als afsluiting is er een kom warme soep voor elke deelnemer waarna men nog gezellig kan nakeuvelen in de cafetaria.

Voorinschrijving is verplicht en kan bij Louis Bertels, Valvekenstraat 20, 2275 Lille, tel.: 014/88.39.09 of per email naar louis.bertels@skynet.be.

Prijs voor dit gebeuren is 8 €per persoon. Hierin is inbegrepen de wandelingen met een gids, een drankje onderweg, een kom soep en véél plezier.

Dus aarzel niet en schrijf snel in! De plaatsen zijn beperkt.

Stevig schoeisel is een aanrader en honden zijn verboden!

Louis Bertels

KRAWATEN- TOCHT



Een 2 uur durende avondwandeling door de bossen van de Rollekensbergen met gids, animatie, een drankje en na afloop een lekkere warme kop soep.

Minimumleeftijd: 12 jaar.

Honden zijn uit veiligheidsoverwegingen verboden.

Wanneer: zaterdagen 18 en 25 oktober 2008 met vertrek tussen 19.00 en 20.00 u.

Deelnameprijs: 8 € per persoon.

Voorinschrijving is verplicht.

**Inschrijven bij Louis Bertels, Valvekenstraat 20, 2275 Lille,
tel.nr.: 014/883909 of per e-mail: louis.bertels@skynet.be.**

Vertrek: aan de waterskiclub op het Rolleken in Lille.