

# HEEMKUNDIGE KRING

## “Norbert de Vrijter” Lille vzw

België – Belgique  
P.B.  
2275 Lille  
BC 6717



## Driemaandelijks contactblad

Zesentwintigste jaargang nr. 100/1,  
mei 2008

Afgiftekantoor: 2275 Lille

Verantwoordelijke uitgever:  
Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” vzw  
p.a. Rosette Dillen, Moereind 22, 2275 Lille  
Bankrek.: 979-0878854-39

---

## In dit nummer

- ❖ Gezocht: molenaars voor de molen van Gierle
- ❖ De noodmunten van Antwerpen 1814
- ❖ Nieuwe dienstregeling Rijksarchief Antwerpen
- ❖ [www.hklille.be](http://www.hklille.be)
- ❖ Verslag namiddaguitstap naar Lier
- ❖ Heemkundige uitstap naar Luik op zaterdag 6 september 2008
- ❖ Namiddaguitstap naar Oelegem op 21 juni 2008
- ❖ Heksenboomfeesten en kinderheksenwandeling
- ❖ Diversen

## Activiteiten

- ❖ **Zaterdag 21 juni 2008: Zomeruitstap Oelegem**
- ❖ **Zondag 31 augustus 2008: Heksenboomfeesten en kinderheksenwandeling**
- ❖ **Zaterdag 6 september 2008: Jaarreis naar Luik**
- ❖ **Vrijdag 10 oktober 2008: Lille in beeld**
- ❖ **Zaterdag 18 en 25 oktober 2008: Krawatentocht**

## Bestuur

Voorzitter	: Rosette Dillen, Moereind 22, Wechelderzande. 03/312.49.03.
Ondervoorzitter	: Walter Driesen, Ter Varentstraat 28, 2640 Mortsel. 03/8884412.
Secretaris	: Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille. 014/88.39.09
Penningmeester	: Jos Willems, Heiend 7, Lille. 014/88.02.66.
Bibliothecaris	: Vic Van Duppen, Middelveld 27, Gierle. 014/55.51.57.
Bestuursleden	: Wim Peeters, Kloosterstraat 26, Gierle. 014/55.33.55. Jules Van Olmen, Vlimmersebaan 58, Wechelderzande. 03/312.07.80. Jos Geysen, Zagerijstraat 35, Lille. 014/88.10.79. Alex Vercammen, Boskapelstraat 98, Lille. 014/882375

Vragen over onze werking? Contacteer ons!

E-mailadres: [louis.bertels@skynet.be](mailto:louis.bertels@skynet.be)

Website: [www.hklille.be](http://www.hklille.be)

## Informatie Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter" vzw is op 1 maart 1983 opgericht en heeft tot doel zich toe te leggen op het bewaren, bestuderen, verzamelen, bekendmaken en het doen waarderen van het heem, de oudheidkunde, de geschiedenis en de volkskunde van de deelgemeenten Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande.

Het lidgeld bedraagt **15 euro** per jaar. Hiervoor ontvangt u de 4 contactbladen en het jaarboek waarvoor u in het begin van het werkjaar intekent.

U bent ook steeds welkom in ons heemhuis "De Vrijter", Rechtestraat 7, 2275 Lille.

**Elke 3<sup>de</sup> dinsdag van de maand staan de deuren open van 19.30u tot 22u.** Wij helpen u graag verder. In juli en augustus is het heemhuis gesloten.

De uitgever heeft er naar gestreefd auteursrechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Diegene die meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich alsnog tot de uitgever te wenden.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook mits vermelding van de naam van de auteur en de jaargang van de Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter".

## JAARPROGRAMMA 2008

Zaterdag 21 juni 2008: Zomeruitstap: Oelegem

Zondag 31 augustus 2008: Heksenboomfeesten en kinderheksenwandeling

Zaterdag 6 september 2008: Jaarreis naar Luik

Vrijdag 10 oktober 2008: Lille in beeld

Zaterdagen 18 en 25 oktober 2008: Krawatentocht

Dinsdagen 25 november, 2 en 9 december: Lessenreeks

Zaterdag 15 november 2008: Herfstuitstap naar "Schoonselhof"

Februari 2009: voorstelling jaarboek 2008

## **Gezocht: vrijwillige molenaars voor de windmolen** **"In stormen sterk" in Gierle**

Binnenkort wordt de windmolen van Gierle gerestaureerd.

We zoeken mensen die interesse hebben voor het oud ambacht van molenaar.

Diegene die zich geroepen voelen, en een cursus van tien zaterdagen willen volgen, kunnen mij contacteren.

De zaterdagen zijn als volgt ingedeeld: in de voormiddag is er theorie en in de namiddag bezoekt men verschillende molentypes. Na afloop van de cursus volgt er een theoretisch en praktisch examen om het diploma van meester-molenaar te halen.

Hopelijk kunnen we daarna samen met een ploeg de molen van Gierle regelmatig laten draaien.

Vrijwillig molenaar van "de slagmolen" te Lille

Theo Ghoois

Broekzijstraat 28

2275 LILLE

014/88 16 36 na 17 u

## **Schenkeningen.**

Staf van Sprengel van Lille bezorgde ons enkele tuinkabouters voor onze kinderheksenwandeling.

Ook van Gaston Peeters uit Lille kregen we een tuinkabouter voor diezelfde kinderheksenwandeling.

Herman Goetschalckx schonk ons foto's.

Van Jos Van den Broeck uit Antwerpen ontvingen we diverse foto's

Ons bestuurslid Jules Van Olmen gaf ons zijn contactbladen van de HK van Vlimmeren.

Jaak Jacobs uit Antwerpen heeft het archief van Poederlee uit Antwerpen gefotografeerd en ons geschonken.

Benedikt Sas digitaliseerde voor ons het casselboek.

De familie Proost-Van den Broeck heeft haar doodsprentjes gegeven.

Jo Helsen gaf doodsprentjes en een film over de zagerij van Wechel en over communiefeesten van Lille.

Dr. Uytterhoeve heeft ons zijn persknipsels gegeven.

Jef Jacobs overhandigde ons zijn "Gids voor bezoekers der stad Turnhout en omstreken" van

Kanunnik J.E.JANSEN O. Prem., 1947

Wij danken allen hartelijk voor hun steun aan de heemkundige kring.

Louis Bertels

## De noodmunten van Antwerpen 1814

### **Napoleon in conflict met Engeland**

In het begin van de jaren 1800 had Frankrijk bijna gans West-Europa veroverd. Als gevolg van de Franse Revolutie wilde Frankrijk zijn idealen exporteren naar alle buurlanden. De Zuidelijke Nederlanden waren reeds veroverd bij de slag van Fleurus (bij Charleroi) in 1794. Doordat kort nadien ook de Noordelijke Nederlanden werden veroverd kon de Schelde, die meer dan 200 jaar gesloten geweest was, worden heropend.

De Engelsen zagen deze Franse machtsontplooiing met lede ogen aan. Admiraal Nelson bracht Napoleon twee belangrijke nederlagen op zee toe. In 1798 vernietigde hij de vloot die achtergelaten was te Aboukir terwijl Napoleon op expeditie was in het binnenland van Egypte, en in 1805 versloeg hij Napoleon bij Trafalgar (Spanje) waarbij nagenoeg de volledige Franse vloot vernietigd werd of in beslag genomen.

In 1812 maakte Napoleon echter een kapitale fout. Hij wilde ook Rusland veroveren en trok met 600.000 man naar Moskou. Maar hij was niet opgewassen tegen de Russische winter en leed een verschrikkelijke nederlaag. Van dan af begonnen zijn kansen te keren. In 1813 werd hij ook verslagen te Leipzig (Duitsland), en een coalitie van Engeland, Oostenrijk, Pruisen, Zweden en Rusland kwam op gang tegen Frankrijk.

### **Antwerpen, de belangrijkste militaire haven van Frankrijk**

Napoleon bezocht Antwerpen de eerste keer op 18 juli 1803. Dat viel hem erg tegen want hij zei het volgende: "Toen ik door de straten van Antwerpen liep zag ik niets dan verval en ruïnes. Antwerpen lijkt nauwelijks op een Europese stad. Deze morgen dacht ik dat ik in een stad in Afrika was. Alles moet hier nog gebouwd worden: een haven, kaaien, dokken, een landingsplaats". Hij realiseerde zich echter dat Antwerpen een uiterst gunstige ligging had om Engeland te bedwingen en een landing mogelijk te maken: Antwerpen lag recht tegenover de Thames in de Noordzee en de diepe landinwaartse ligging betekende een grote bescherming. De andere Franse havens lagen aan het Kanaal en dan zouden de oorlogsschepen door het Nauw van Calais met onvoorspelbare winden moeten zeilen, en dat was niet zo gunstig.

Hij besloot om van Antwerpen een machtige militaire haven te maken. In het noorden van de stad liet hij twee dokken graven die men het Klein Dok en het Groot Dok noemde (vandaag Napoleondok en Willemdok genoemd). In het zuiden van de stad liet hij een marinearsenaal inrichten op de terreinen van de Sint-Michielsabdij (ten westen van de huidige Kloosterstraat), met scheepshellingen om oorlogsschepen te bouwen en kazernes voor de militairen. Duizenden arbeiders en soldaten klaarden de klus. Zelfs 700 galeiboeven werden aangevoerd vanuit Toulon, Bicêtre en Brest als goedkope arbeidskrachten.

Vermits Napoleon bijna al zijn schepen verloren had bij Trafalgar zat er niets anders op dan in ijltempo nieuwe te bouwen. In 1805 arriveerde kolonel Pierre Lair, een Frans scheepsbouwingenieur, te Antwerpen. Hij had als opdracht de scheepsbouwactiviteiten te leiden en in 1806 werd het eerste groot oorlogsschip, het fregat Caroline, te water gelaten. Er volgde een hele serie, en telkens was een tewaterlating een groot volksfeest. In 1810 waren de dokken klaar en werd het water erin gelaten.

## Het beleg van Antwerpen in 1814

Begin 1814 vielen de Engelsen, Pruisen, Russen en Zweden Frankrijk binnen. In januari werd reeds Brussel bevrijd door de Pruisen en de Russen. De Engelsen, onder leiding van generaal sir Thomas Graham, wilden natuurlijk Antwerpen innemen en de Franse oorlogsvloot uitschakelen. De Engelsen, samen met de Pruisen, bombardeerden Antwerpen van 3 tot 5 februari vanuit Merksem, de best gelegen plaats om de dokken te raken.

Maar de Fransen hadden hun voorzorgen genomen om de belangrijkste Franse oorlogshaven te verdedigen. Reeds op 2 februari kwam de Franse generaal Lazare Carnot in het geheim aan te Antwerpen. Deze man was reeds een levende legende, want tijdens de Franse Revolutie had hij 14 legers met meer dan één miljoen man op de been gebracht - een verbluffend groot leger voor die tijd - wat hem de eretitel "l'organisateur de la victoire" opleverde. De Fransgezinden in Antwerpen riepen "nous sommes sauvés". Hij ontplooidde onmiddellijk een grote activiteit: hij monterde de troepen op, bezocht de hospitalen, organiseerde de bevoorrading en liet de oorlogsschepen in de dokken met planken afdekken en vochtig houden. De beschieting leverde bijgevolg weinig schade op. Pierre Lair had brandraketten laten maken in het arsenaal waarmee de geallieerden bestookt werden. Mede doordat Antwerpen nog steeds zijn Spaanse omwalling had (ter hoogte van de huidige leien) bleek het een oninneembare vesting. De geallieerden realiseerden zich dan ook snel dat er geen beginnen aan was en besloten Antwerpen links te laten liggen en verder op te rukken naar Parijs. Op 31 maart capituleerde Parijs en op 6 april deed Napoleon te Fontainebleau troonsafstand.

Daar een verdere belegering ook geen zin meer had werd de blokkade op 16 april opgeheven. Ondertussen was Lodewijk van Bourbon, een broer van de tijdens de Franse Revolutie onthoofde Lodewijk XVI, aangezocht om als Lodewijk XVIII de troon te bestijgen. Carnot werd door hem op 25 april bevolen Antwerpen over te leveren. Carnot wilde een dergelijke vernederende behandeling zelf niet meemaken en verliet de stad op 3 mei en liet de overlevering over aan een andere officier die daarvoor speciaal naar Antwerpen was gestuurd. Op 5 mei kon de Engelse generaal Graham, samen met de Pruisen, dan eindelijk Antwerpen bezetten, en dat deden ze dan ook met triomfantelijke parades en klokkengelui.

## De noodmunten

Toen Carnot in Antwerpen aankwam bleek dat de stadskas volkomen leeg was. Men was de belastingen van 1814 nog aan het innen, maar deze bleken nauwelijks voldoende om de openstaande schulden af te lossen. De soldaten hadden al 3 maanden geen soldij meer ontvangen en bedelden in de stad. Carnot besloot dan maar het geld te halen waar het was en beval een gedwongen lening van 1 miljoen frank voor de 100 meest gefortuneerde burgers van Antwerpen later uitgebreid tot 226. Deze lening bracht de Fransen de nodige fondsen in goud- en zilvergeld op. Maar ook het kleingeld, het kopergeld, was uiterst schaars geworden, tot groot ongenoegen van de kleinhandel en de soldaten. Het was opgepot door de boeren uit de omgeving van Antwerpen die hun waren kwamen verkopen in de stad. Daarom besloot Carnot noodgeld te laten slaan: koperen munten van 5 en 10 centiem. De soldij van een gewoon soldaat was ongeveer 0,5 fr. per dag.

Aanvankelijk vroeg Carnot aan Pierre Lair van het arsenaal om de noodmunten te slaan. Maar vermits Pierre Lair heel veel gebruik maakte van de diensten van Joseph Frans Wolschot die een metaalgieterij uitbaatte aan het Hopland in de stad, suggereerde hij aan Carnot om de opdracht aan deze laatste te geven. Wolschot vervaardigde enkele proefslagen van 5 centiem, toonde ze aan Carnot, en sleepte de opdracht in de wacht. Deze proefslagen hadden een gewicht koper overeenkomende met 5 centiem in de handel. Wolschot moest evenwel voor

zijn diensten vergoed worden en daar werd ook een originele oplossing voor gevonden: Carnot vroeg Wolschot het gewicht met  $\frac{1}{4}$  te verminderen, zodat meer munten konden geslagen worden. Wolschot mocht dan  $\frac{1}{4}$  van de munten houden als vergoeding. Op deze manier was de zaak een nuloperatie voor de Fransen. Deze proefslagen van 5 centiem kwamen ook in de circulatie en zijn vandaag zeer zeldzaam omdat er natuurlijk niet veel van gemaakt zijn



Wolschot moest deze munten in erg primitieve omstandigheden fabriceren: de muntplaatjes werden met de hand geknipt en rond gevijld. Het bleek dan ook vrij spoedig dat de productie niet erg vlotte, zodanig dat Carnot opnieuw de vraag stelde aan het arsenaal om ook munten te fabriceren. Dat ging niet zonder protest van de prefect en de inspecteur van de marine, die niet graag hun metalen zagen verdwijnen; maar Carnot trok zich daar niets van aan en beval Pierre Lair om de nodige schikkingen te treffen om op een meer industriële manier munten te maken. Lair moest hiervoor machines maken om de muntplaatjes op een snellere manier te kunnen produceren. Maar het beleg van Antwerpen duurde niet lang genoeg om deze industriële productie op gang te laten komen. Zowel de 5 als 10 centiem droegen op de voorzijde een grote N van Napoleon. Toen in Antwerpen evenwel bekend werd dat Napoleon troonsafstand gedaan had en opgevolgd werd door Lodewijk XVIII, werd de N vervangen door 2 ineengevlochten L'en.

Uiteindelijk werden er door Wolschot voor ongeveer 18.500 fr. munten gemaakt en in het arsenaal voor 6.700 fr. Daar alle stempels individueel met de hand gegraveerd werden, bestaat er een groot aantal stempelvarianten die soms maar aan kleine details te onderscheiden zijn, zoals de blaadjes van de lauwerkroon. Bovendien bestaan vele varianten zowel in brons als in messing. Bij de munten van Wolschot zijn er met een letter W (Wolschot), R (Ricquier) of V (Van de Goor) maar ook zonder letter. Op de munten van het arsenaal staat Jean Louis Gagnepain voluit geschreven of zijn initialen JLGN. Veel van deze varianten zijn erg zeldzaam, maar twee veel voorkomende varianten zijn de 5 cts Napoleon met de letter V en de 10 cts Napoleon met de letter W (zie afbeelding), die dan ook als stukjes van onze Antwerpse geschiedenis in geen enkele verzameling mogen ontbreken. Deze varianten zijn voor weinig geld nog te vinden, zij het dat de meeste sterk afgesleten zijn.

Leopold Verbist

## Nieuwe dienstregeling Rijksarchief Antwerpen

De voorbije maanden vonden in het Rijksarchief Antwerpen ingrijpende veranderingen plaats. Daarom willen we u informeren over enkele belangrijke gevolgen voor de dienstverlening.

De microfilmleeszaal voor genealogisch onderzoek is gelegen in de buurt van het Oud Justitiepaleis van Antwerpen (Sanderusstraat, 81-85 - 2018 Antwerpen).

### Nieuwe dienstregeling in de microfilmleeszaal Sanderusstraat op zaterdag:

Daarnaast maken we u graag attent op de **gewijzigde dienstregeling op zaterdag** voor de microfilmleeszaal van het Rijksarchief Antwerpen in de Sanderusstraat. Voortaan is de leeszaal elke eerste en derde zaterdag van de maand open. Tijdens de maanden juli en augustus zijn alle leeszaalen van het Rijksarchief gesloten op zaterdag.

### Zaterdagopening in 'leeszaal Sanderus' in 2008:

17 mei  
7 juni  
21 juni  
6 september  
20 september  
4 oktober  
18 oktober  
8 november (ter compensatie van 1 november (Allerheiligen))  
22 november (ter compensatie van 15 november (feest van de dynastie))  
6 december  
20 december

Voor de overige Rijksarchieven in Vlaanderen blijven de openingsdata ongewijzigd.

De openingsuren op zaterdag veranderen evenwel voor alle Rijksarchieven in België. Voortaan zijn de leeszaalen op zaterdag open van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00.

### Dienstregeling op weekdays:

Van dinsdag tot vrijdag wordt het sluitingsuur in Het Algemeen Rijksarchief te Brussel opgeschoven naar 18u00. Voor de overige Rijksarchieven in België verandert hier niets. De leeszaalen blijven open van dinsdag tot en met vrijdag, doorlopend van 08u30 tot 16u30.

De zomerregeling (maanden juli en augustus) blijft dezelfde als de voorgaande jaren; opening van dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00.

Voor meer informatie over onze diensten, de openingstijden en de bereikbaarheid van onze leeszaalen, of over de werkzaamheden aan het gebouw aan de Door Verstraeteplaats mag u ons altijd contacteren; u kan ook een kijkje nemen op de website van het Algemeen Rijksarchief (zie url hiervoor).

## 50.000 meter archieven in de Provincie Antwerpen

De Kring van Archivarissen in de Provincie Antwerpen (KAPA) publiceerde met de steun van de provincie Antwerpen de brochure "50.000 meter erfgoed! Archieven in de provincie Antwerpen".

Deze kleine, handige brochure bevat de contactgegevens, de openingsuren en een korte beschrijving van de collectie van 39 openbare en privaatrechtelijke archiefdiensten uit de provincie Antwerpen.

Zij kan gratis worden besteld via [info@kapa.be](mailto:info@kapa.be)

[www.hklille.be](http://www.hklille.be)

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk zit onze Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter" dan toch op het internet. Wat kun je zoal verwachten?

### Agenda:

Centraal staan onze activiteiten. Hier vind je de laatste info en de praktische afspraken. Het contactblad is misschien niet altijd binnen handbereik maar hier kun je altijd terecht. Let ook op extra ingelaste activiteiten (vb. onze filmnamiddag van 20 april).

### Patrimonium:

We gaan het patrimonium van onze 4 deelgemeenten nader bespreken. Voorlopig zijn we gestart met de inventaris van 'Erfgoed Vlaanderen' aangevuld met een heleboel reeds verschenen artikelen (in PDF-formaat) die kunnen 'gedownload' worden. Het is uiteraard de bedoeling dat dit hoofdstuk in de toekomst flink zal groeien.

### Fotoarchief:

Later is het zeker de bedoeling om heel ons fotoarchief op het internet beschikbaar te stellen. Voorlopig zijn we echter nog volop bezig alles te inventariseren en daar kunnen al onze leden nu via het internet zeker aan meewerken. Regelmatig zullen nog niet geïnventariseerde foto's op de site geplaatst worden. Voorlopig hebben we nog niet zoveel respons van mensen die de foto's met commentaar bewerken. Hopelijk kunnen we nu van start gaan.

### Extra 1: de Ferraris

Hier zijn we wel een beetje trots op. We hebben getracht de Ferrariskaarten (eind 18<sup>de</sup> eeuw) te spiegelen aan de recente stafkaarten. Veel onderzoekplezier!

### Ideeën en reacties op onze site:

Geef een seintje en help ons de site te verbeteren: [info@hklille.be](mailto:info@hklille.be)

The screenshot shows the website interface for the Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter" vzw. At the top, the organization's name and location (Gierle Lille Poederlee Wechelderzande) are displayed. A navigation menu includes Home, Contact, and Bestuur. The main content area is titled "HOME" and features a section for "Volgende Afspraken:" with a small image of a church. The agenda lists two events: "Zaterdag 19 April: Lenteuitstap naar Lier" and "Zondag 20 April: Filmnamiddag 1970 in Joc-frontaal". Below this is a "Recente aanpassingen:" section with several entries dated from 2008. On the right side, there is a vertical list of links for various activities and documents, such as "Aftaling jaarboek", "Algemene Vergadering", "Lening", "Erfgoeddag", "Lenteuitstap Lier", "Filmnamiddag", "Zomeruitstap Oeflegem", "Heksensboom en Kinderbeeldenwedstrijd", and "Jaarvers Lier".



## Verslag namiddaguitstap naar Lier van 19 april

Plaats van afspraak was de Grote Markt van Lier om twee uur. We zijn wel benieuwd naar die 'verborgen' hoekjes in Lier. Na een redelijk traditionele start met een uitleg over het belfort en het stadhuis, origineel gebouwd als lakenhalle, wandelen we de Lisperstraat in. Hier vinden we het eerste verborgen hoekje, het 'Hof van Ranst'. Een onopvallend steegje dat uitsteekt op deze straat. Hier maakt de gids ons nog attent op enkele prachtige art-nouveauegevels.



We maken een ommetje langs de Parelstraat, een van de straten in de wijk waar kantwerksters de vermaarde Lierse kant vervaardigden. Via de Kavesstraat, een naam die we ook terugvinden in het plaatselijke Cavesbier, belanden we in de Kartuijersvest. Op de hoek van de Waterpoort staat het geboortehuis van de kunstmid Louis Van Boeckel. Regelmatig hebben we op onze wandeling producten van hem kunnen bewonderen. Weer een steegje in en we staan oog in oog met de overblijfselen van het refugehuis

van de bernardinen, geïntegreerd in moderne appartementen. Van het Vredebergklooster rest alleen nog de kapel. Het valt trouwens op hoeveel orden er een klooster hadden in Lier.

In de omgeving van de Sint-Gummaruskerk belanden we in een ander steegje, waar de bewoner ons enthousiast begroet en het verhaal doet over het steegje. Rond de kerk maakt de gids ons nog attent op het atelier van baron Opsomer, de kunstschilder, en het geboortehuis van Lode Zimmer, de uurwerkmaker. Even verder staat de voormalige jezuïetenkerk te wachten op een nieuwe bestemming. Onze wandeling gaat verder langs de rijksnormaalschool van Lier de oudste van het land. We houden nog even halt aan de Deense poort en door de vroegere hof van de jezuïeten naderen we stilaan terug de Grote Markt.

Het is deze maal een echte ontdekkingstocht geweest. Sommige van de steegjes liggen verborgen achter een op het eerste zicht doorgewone inrit tussen twee huizen. Deze wandeling heeft bewezen dat het niet steeds de grote bekende gebouwen hoeven te zijn die de hoofdrol moeten spelen.

Alex vercammen

### **ADRESWIJZIGINGEN!!**

Om ongemakken te vermijden vragen wij aan al onze leden om bij adreswijziging hun nieuw adres zo snel mogelijk door te geven aan een van de bestuursleden

Dank bij voorbaat.

## Heemkundige uitstap naar Luik, de vurige stede op zaterdag 6 september 2008



Luik is ontstaan tussen de Maas en de grafkelder van Sint-Lambertus. Heel de geschiedenis van de stad is nog af te lezen tussen de stroom en de voet van de heuvels. Vanuit het centrum van de binnenstad zelf, met het Prinsbisschoppelijk Paleis, het Stadhuis, de Marktplaats en het Perron, kunt u de bijzondere sfeer opsnuiven onder begeleiding van een Nederlandstalige gids. Mooie gevels uit de 17<sup>de</sup> en 18<sup>de</sup> eeuw verfraaien de historische route, een maaswerk van kleine steegjes en straatjes. Hors-Chateau, gelegen aan de voet van de oude helling die vroeger beplant was met druivelaars, toont u enkele fraaie staaltjes van stadsrenovatie temidden van haar pittoreske doodlopende

steegjes en de Cour Saint-Antoine. De geschiedenis van de stad valt af te lezen van de stenen van haar opmerkelijke monumenten. Ten slotte is er de oude collegiale kerk Saint-Barthélemy, die volledig gerenoveerd werd met haar fascinerende doopvonten uit de 12<sup>de</sup> eeuw. Het Musée d' Ansembourg is in feite een prachtig herenhuis dat nog bewaard is zoals het er een eeuw geleden uitzag.



Het wordt zoals gebruikelijk een all-in uitstap naar een onbekende maar verrassende stad!

Het volledig uitgewerkte programma en de deelnameprijs krijgt u in het contactblad van augustus.

Walter Driesen

## Namiddaguitstap naar Oelegem op 21 juni 2008.

Op deze eerste dag van de zomer gaat onze namiddaguitstap naar Oelegem voor een rustige wandeling door het centrum van de gemeente. De gids op onze tocht door Oelegem is deze maal speciaal: de heemkundige kring van Oelegem zal ons gidsen. Het wordt de moeite. We sluiten de wandeling af met een bezoek aan de 'stenen molen', de windmolen van Oelegem



### **PRAKTISCH**

#### **Waar, wanneer?**

We worden verwacht aan de kerk van Oelegem rond 13.30 uur: De wandeling duurt ongeveer tot 16.00 uur.

#### **Hoe daar geraken?**

We komen weer samen aan het heemhuis om 13.00 uur

en we kunnen desgewenst aan carpooling doen. Rechtstreeks naar Oelegem rijden is natuurlijk ook altijd mogelijk.

#### **Wat kost dat?**

We vragen voor deze namiddag een bijdrage in de kosten van 1 euro per persoon, ter plaatse te betalen.

#### **Inlichtingen**

[alex.vercammen@belgacom.net](mailto:alex.vercammen@belgacom.net) of tel. 0473/681437

We hopen jullie daar talrijk te zien opdagen. Tot dan

Alex Vercaemmen

## Zondag 31 augustus 2008: Heksenboomfeesten en kinderheksenwandeling



Op de laatste zondag van augustus houden de Zeebonken een jaargetijde bij de heksenboom.

Dit jaar wordt er al voor de 12<sup>de</sup> keer een dergelijk jaargetijde gehouden aan de voet van de Rollekensbrug (E-34).

Elk jaar zijn er diverse attracties zoals mandenvlechters, beeldhouwers, vlegeldorsers, dorsen met de pinmolen e.d. Ook kun je er na aloude gewoonte een gerookte haring of varkenspoten op grootmoeders wij ze eten

Nieuw is dat de heemkundige kring er dit jaar een kinderheksenwandeling houdt.

Voor de prijs van 2€ per kind kunnen kinderen van 2 tot 9 jaar een wandeling maken door de bossen van de Haarlebeek. Onderweg krijgen ze verschillende verhalen te horen en uitgebeeld en is er een drankje voorzien. De volwassenen begeleiden hun kroost tijdens deze uitgestippelde wandeling.

Van 10 tot 99 jaar mag je de wandeling trouwens gratis doen en meegenieten van de verhalen.

De heemkundige kring is nog steeds op zoek naar stenen tuinkabouters om in deze wandeling te gebruiken. Heb je er nog ergens een staan, verwittig dan een van onze bestuursleden of bel naar Louis Bertels, Valvekenstraat 20, Lille op 014/883909. Een mailtje kan ook naar [secretariaat@hklille.be](mailto:secretariaat@hklille.be).

